

Diana - Tiendenstraat

Achter elke gevel van Ginderbroek zitten unieke verhalen verstopt. Om die te ontdekken, starten we een nieuwe rubriek in onze wijkkrant: "Vijf voorwerpen, vijf verhalen", geïnspireerd op een artikelenreeks in De Standaard. We vragen buurtbewoners om vijf voorwerpen te kiezen die een bijzondere betekenis voor hen hebben om zo de diversiteit van onze buurt zichtbaar te maken. We gaan op zoek naar boeiende verhalen van wijkbewoners van alle leeftijden en achtergronden.

Dit keer gingen we langs bij de sympathieke Diana uit de Tiendenstraat. Omdat Diana een enorm geëngageerde vrouw is, twijfelden wij er niet aan dat zij zou verrassen met vijf mooie verhalen.

1. Koffie

Diana, die al twaalf jaar in België woont maar oorspronkelijk uit Colombia komt, heeft een bijzondere band met koffie. Onlangs bezocht haar zus haar voor de tweede keer in 12jaar. Als cadeau bracht ze meerdere pakjes traditionele Juan Valdez-koffie uit Colombia mee. Elke ochtend geniet Diana van een kopje van deze koffie, waarbij ze met warmte terugdenkt aan haar thuisland en haar familie. Voor haar is koffie meer dan een simpel drankje; het is een symbool van liefde en verbondenheid met haar roots.



2. Foto's



Diana heeft een grote liefde voor foto's en bewaart deze zorgvuldig in fotoalbums en kaders aan de muur. De foto's, allemaal door haarzelf genomen, tonen belangrijke momenten uit het leven van haar kinderen en familie, van de eerste schooldag tot een bezoek van haar moeder jaren geleden. Elk beeld vertelt een verhaal en houdt waardevolle herinneringen vast. Omdat het gezin geen familie (wel veel vrienden en goede buren) in de buurt heeft, dienen deze foto's als een venster op hun leven. Ze laten haar kinderen zien dat ze samen veel mooie momenten beleven en een rijke kring van vrienden hebben, waardoor de foto's een belangrijke rol spelen in hun identiteit.

3. Laptop

2020 was voor Diana het jaar waarin ze met doorzettingsvermogen en vastberadenheid aan haar studie maatschappelijk werk begon. Hoewel ze al een in België erkend diploma psycholoog had, wilde ze sterker in haar schoenen staan en meer tools ontwikkelen om te groeien in haar werk. Na het overwinnen van tal van uitdagingen, nl. het leren van het Nederlandse taal, het voltooien van stages, moeder worden, diverse banen uitoefenen, haar rijbewijs halen, en een burn out, vond ze haar ware passie in maatschappelijk werk. Deze studiekeuze beschouwt ze als een van de beste van haar leven in België, omdat het haar kennis, zelfvertrouwen en geluk enorm heeft vergroot. Nu, zit ze in haar laatste schooljaar en voelt ze zich krachtig en gemotiveerd voor de volgende stap in haar carrière.



4. Smartphone



Diana's smartphone is een onmisbaar hulpmiddel in haar dagelijkse leven. Naast het onderhouden van de verbinding met haar zus, helpt het haar om haar leergierigheid te voeden en zichzelf te blijven ontwikkelen. Door haar drukke schema heeft ze weinig tijd om te lezen, maar ze compenseert dit door met nieuwsgierigheid te luisteren naar podcasts in het Spaans, Nederlands en Engels. Ze verdiept zich vooral in onderwerpen zoals geschiedenis, sociale wetenschappen en psychologie. Deze podcasts verbreden niet alleen haar wereldbeeld, maar bieden ook waardevolle inzichten die ze kan toepassen in haar werk, waardoor haar persoonlijke en professionele groei hand in hand gaan.

5. Rustige ruimte

Boven in haar kamer creëerde Diana een gezellige plek om tot rust te komen. Als ze comfortabel op de stoel naast haar boekenkast zit, geniet ze van de kalmte. Gewikkeld in een warm dekentje en met een sfeervol lampje erbij. Hier leest ze graag haar boeken, terwijl ze geniet van het rustgevende uitzicht op de prachtige notenboom en de blauwe lucht. Deze hoek biedt haar de perfecte plek om even helemaal tot zichzelf te komen en de drukte van de buitenwereld achter zich te laten.



Diana vertelt dat haar keuze om naar Ginderbroek te verhuizen, voortkwam uit de wens om een rustige plek voor haar kinderen te vinden. Ze ruilde haar appartement aan de Rozenberg in voor een huis met tuin in de Tiendenstraat, en sindsdien is ze erg gelukkig in Mol. De buurt is rustig en het contact met de buren is warm en vriendschappelijk. Er wonen meerdere kinderen in de straat, die vaak samen buiten spelen, wat voor gezelligheid zorgt.

Hoewel Diana oorspronkelijk uit het levendige Bogota komt en houdt van het bruisende stadsleven, is ze voorlopig niet van plan om te verhuizen. Ze geniet ervan om af en toe een dag op pad te gaan en de drukte van de stad te beleven, maar 's avonds keert ze graag terug naar de kalmte en rust van de Tiendenstraat. De balans tussen het bruisende stadsleven en de serene sfeer in Ginderbroek biedt haar het beste van beide werelden.