

WIJKKRANTJE

SEPTEMBER

2024



<http://www.wijkginderbroek.be>

Inhoud wijkkrantje september

- 2 – We hebben hem...
- 3 – Afhaalrestaurant Help Brandwonden Kids
- 4 – Mannen in witte pakken
- 5 – Eindelijk
- 6 – Joepie! 't Is oorlog!
- 7 – Stoeppaaltjes
- 8 – Spoorwegovergang Martelarenstraat + Kalender

Jammer, jammer, jammer

Na het succes van onze eerste wijkreis, gaat onze tweede reis naar Affligem, gepland op 7 september, niet door. Ondanks het mooie programma kregen we te weinig inschrijvingen binnen.

Jammer voor de mensen die toch ingeschreven hadden. Maar geen paniek. Paula heeft al ideeën voor een volgende wijkreis, voorjaar 2025. Om dan zoveel mogelijk inschrijvingen te hebben, zou ze graag willen weten waar het deze keer mis is gelopen.

Geen interesse in het aanbod / te duur / vertrekuur te vroeg / liever een halve dag / andere dag dan zaterdag / ...

Tips, suggesties en ideeën zijn van harte welkom bij Paula Luyten: paula@live.be, tel. 014 31 49 09. Met al jullie info wil Paula weer aan de slag gaan en hoopt ze volgende keer weer een bus vol enthousiaste Ginderbroekenaars mee te krijgen. Laat haar dus zeker iets weten.

We hebben hem...

Inderdaad, onze wijk heeft een primeur: de eerste bloemenmeester

Bloemenmeester? Wel ja, bloemenmeester. Iemand die veel van bloemen houdt, er ook wel wat van kent en er mee wil voor zorgen dat onze wijk een bloemenwijk wordt: Vlinderbroek.

Maarten wordt zo onze eerste bloemenmeester voor de Tiendenstraat. Hij wordt het aanspreekpunt voor de bloemenbermen die daar nog volop staan te groeien en bloeien. Af en toe werkt hij eens even aan die bloemenbermen in de Tiendenstraat. Zo blijven die dit jaar mooi en komen er ook de volgende jaren weer prachtige bloemen tevoorschijn.

We zouden graag elke straat in Ginderbroek zijn bloemenmeester of bloemenjuffrouw geven.

Wat moet die doen? Niet zo veel hoor. Het grootste werk (omploegen, wieden en inzaaien) gebeurt door de werkgroep Vlinderbroek in samenspraak met de gemeente. Van zodra de bloemen groeien, volgt die bloemenmeester dat een beetje op. Met pakweg een uurtje per week kan je er mee voor zorgen dat onze wijk echt een veldbloemenparadijs wordt.

Heb ook jij een hart voor bloemen? Wil ook jij dat onze wijk bloemenmooi wordt? Wil ook jij je daarvoor een klein beetje inzetten? Word dan ook bloemenmeester voor jouw straat. Zoals Maarten in de Tiendenstraat. We hebben alvast al een andere bloemenmeester, Frans, voor de Rijpad. En een bloemenjuffrouw, Annemie, voor de Hoogstraat. Hen stellen we in de volgende wijkkrantjes voor. Wie volgt?

Interesse? Mail wijkteam.ginderbroek@gmail.com; 0470 59 82 79

Hoog tijd om Maarten even voor te stellen.



Hallo Maarten, stel je even voor.

Ik ben Maarten Vandermeulen, geboren te Amsterdam en woon sinds 2014 in de Tiendenstraat. De mensen kennen me misschien als de man die met de felgekleurde fietszakken rondfietst.

Amsterdam is toch een stad. Met weinig bloemen, weinig natuur?

Ja, maar Amsterdam ligt dicht aan de zee. 20 km fietsen en we zaten in de duinen, vogels observeren, planten determineren. Mijn ouders gingen regelmatig mee en ik was ook bij Nederlandse Natuurkundige Vereniging. Samen met mijn vrienden zochten we nachtvlinders, maakten kevervallen en ik had een speciale interesse voor kleine plantjes en mossen.

En ook hier in de Tiendenstraat een natuurliefhebber?

Ja zeker; rond mijn huis is een ietwat wilde natuurtuin, aangelegd door Leon Brabers. Ik laat de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan; daarom vind ik de bloemenbermen in de Tiendenstraat zo prachtig gelukt. Telkens ik er voorbij rijd, geniet ik.

Wat is jouw bloemenwens?

Ik hoop echt dat Ginderbroekenaars, net als ik, kunnen genieten van al die veldbloemenpracht en blij worden van mooie bloemenveldjes die we in de wijk kunnen inzaaien.

Dank je wel Maarten. Nog veel bloemenplezier. En volgende maand laten we Staf aan het woord.

Afhaalrestaurant Help Brandwonden Kids

Gedurende 2 weekends in oktober (19-20 en 25-26-27 oktober)

Bestellen kan tot op de voorafgaande dinsdag tot 20u00, prijs per menu = 27 euro.

menu 1: groentesoep met balletjes, kipfilet met peperroomsaus, warme groenten, rijstpap

menu 2: wortelroomsoep, huisgemaakt stoofvlees, slaatje, frietjes, panna cotta met frambozencoulis

menu 3: tomatensoep met balletjes, varkenshaasje met champignonroomsaus, warme groenten, kroketten, chocomousse

menu 4: wortelroomsoep, tongscharrolletjes in witte wijnsaus, fijne groentjes, kroketten, chocomousse

Meer info/inschrijven: WWW.HELPBRANDWONDENKIDS.BE

Mannen in witte pakken



Wie waren die beruchte mannen in witte pakken bij het oude papierhok?

Gebeurden daar rare dingen in dat zijpaadje van het Plein van Ginderbroek? Buitenaardse maanmannetjes of imkerboertjes? Het riep beelden op van de hulpverleners uit de coronapandemie die met een wattenstaafje in je neus of keel zaten te peuteren. Of van gerechtsdienaars die sporenonderzoek verrichtten in een moordzaak?

Niets van dit alles. De 'Witte Pakken Mannen' zagen er wel erg komisch uit, maar het waren heus wel heel serieuze wijkgenoten. Stoere mannen die de asbestdakplaten van het oude papierhok verwijderden en een nieuw metalen dak er op hebben gelegd. Het puin werd in een container gedumpt en met een plasticen laken ingepakt, want met asbestafval dient men erg voorzichtig om te gaan.

Wil je die 'Witte pakken Mannen' echt aan het werk zien, dan surf je naar onze website en daar zijn ze nog witter dan wit en stoerder dan stoer.

Eindelijk

Zou het er dan toch van komen?

Een **gezellig plek in Ginderbroek** waar buurtbewoners mekaar kunnen ontmoeten.

Een plek waar vergaderd kan worden, waar een feesttentje zou kunnen staan, waar kinderen kunnen ravotten, waar...

Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar wellicht, hopelijk, komt die plek er.

Waar? Wel, **achter het pleintje van Ginderbroek** ligt het vroegere papierhok. Daarnaast ligt een weide van 50 meter op 25 meter. Deze 2 locaties willen we verbinden om er een ontmoetingsplaats van te maken: het hart van Ginderbroek. Hoe gaat er dit uitzien, wat gaat er komen, wat moet veranderd/ gebouwd worden,...

Op deze vragen wil het wijkteam in gesprek gaan met de mensen uit de buurt, maar ook met alle mensen uit Ginderbroek die geïnteresseerd zijn. Op dinsdag **24 september om 19 uur op het schooltje van de Rijpad** willen we jullie info geven, maar ook luisteren naar jullie wensen, suggesties, bekommernissen. Iedereen is die avond welkom om mee te denken rond dit 'hart van Ginderbroek'.

De uiteindelijke realisatie van dit project zal afhangen van de goedkeuring van een drietal subsidieaanvragen. In november weten we of we groen licht krijgen. We houden jullie in elk geval op de hoogte via dit wijkblaadje.

Dus zeker welkom op 24 september.



Joepie! 't Is oorlog

Steven Gorts en Carl Rijmen

Deze twee leerkrachten van het college zijn de auteurs.



Het Sint-Jan Berchmanscollege van Mol tijdens de Tweede Wereldoorlog

Die titel verwijst naar een anekdote van een oud-leerling van het college tijdens de Duitse inval op 10 mei 1940. Deze leerling had de dag voordien veel strafwerk gekregen en was enigszins opgelucht dat er door de Duitse inval in België geen school was en hij dus ook de straf niet moest maken en het uitschreeuwde: **Joepie! 't Is oorlog!**

In onze brochures van 'Zo leefde Ginderbroek' hebben we alle mensen van Ginderbroek die de Tweede Wereldoorlog nog hadden meegemaakt, over hun wedervaren laten vertellen.

Maar een iemand was echter ontsnapt aan onze aandacht: dokter Jos Keersmaekers, die toen op de Markt woonde, maar tijdens zijn jeugd jaren op de hoek woonde van de Nieuwstraat en de Veldstraat, waar nu het Martelarenpleintje is ingericht.

Gelukkig heeft de dokter zijn belevenissen van tijdens de oorlog nog in 2010 verteld voor het oorlogsboek van het Sint-Jan Berchmanscollege.

En zo kun je nu zijn avonturen nog **op onze website** lezen.

Jos Keersmaekers, toen hij 18 jaar was



Stoeppaaltjes



Op de hoek van de Martelarenstraat en de Nieuwstraat (Martelaarspleintje) had de gemeente betonnen verkeersbollen geplaatst voor de veiligheid van de voetgangers. Maar omdat ze geregeld door lange trucks omver werden gereden, heeft de gemeente ze vervangen door zwarte bufferpaaltjes, maar dan wat verder van de rijweg af.

Ook bij de verkeerskussens aan de sportsite Den Uyt heeft de gemeente groene berm paaltjes gezet om de veiligheid van de fietsers te verhogen.

Er werd echter al een automobilist gespot die over het fietspad reed om de nieuwe verkeerskussens op de rijbaan te ontwijken.



Spoorwegovergang Martelarenstraat



In de Martelarenstraat is op zaterdagavond 10 augustus, omstreeks 23 uur, een auto op de treinsporen tot stilstand gekomen.

De bestuurster van de wagen maakte naar eigen zeggen een inschattingsfout bij het afdraaien en belandde met haar auto op het spoor.

Het is niet de eerste keer dat een chauffeur bij die scherpe bocht van de Spoorwegstraat naar de overweg zich heeft misrekend.

Door het late tijdstip zorgde dat gelukkig niet voor een verkeersongeval of voor hinder van het treinverkeer.

Kalender

Vrij 13/09: Rijpad disco op schooltje Rijpad De Tovertuin (15.30 uur)

Za 19/09: onderhoudsklusjes Toverbos en Glijpad

Di 24/09: brainstorm papierhok schooltje Rijpad 19 uur

Elke maandag: petanquen voor iedereen aan het Toverbos (19 uur)

Elke maandagavond in september van 19u-19.30u: zonnebloemen ont-pitten aan het petanqueveld (Rijpad)



MONA
Mols Overleg Nucleair Afval vzw