

**WIJKKRANTJE**  
**DECEMBER**  
**2023**



<http://www.wijkginderbroek.be>

**WIN tot 750€ cash of  
250 kansen op 1000€**



Met deze gouden kerstbal doe je gratis mee aan de **kerstbalpluk** van de wijk op **16 december!**

**Hoe?** Dat lees je op de volgende bladzijde.

## *Je wint altijd een geldprijs: Hoe?*

Elk gezin in Ginderbroek krijgt dit Wijkkrantje met een gouden kerstbal op de voorpagina.

**Houd dit blaadje goed bij en breng het op zaterdag 16 december mee naar het Kerstgebeuren op het Pleintje (naast krantenwinkel Het Pleintje).**

Dit blaadje is jouw 'ticket', het bewijs dat je een bal uit één van de kerstbomen mag plukken.

Elke bal is prijs: € 100, € 50, € 20, € 10 contant of een krasbiljet met winstkansen tot € 1000.

Het wijkcomité betaalt je geldprijs direct uit, handje-contantje.

Elke aanwezige mag maar 1 keer plukken. Maar wat als je met meerdere gezinsleden komt? Wel, je kan vooraf bij de burens, bij familie,... hun wijkblaadje opvragen (als ze zelf natuurlijk niet komen). Zo kan zelfs binnen één familie iedereen een keer winnen.

Dus: je kan één keer plukken per gouden ticket en per persoon.

Maar er is nog veel meer te beleven op

**zaterdag 16 december!**

Het wijkcomité voorziet een gratis animatieprogramma voor jong en oud(er).

Er is werkelijk aan iedereen gedacht.

Het volledige programma vind je op de pagina hiernaast.

# KERST OP HET PLEINTJE

ZATERDAG

16 DECEMBER

van 18u - 22u

OPENING KERSTHUIS,  
ANIMATIE VOOR GROOT  
EN KLEIN



TEL: 0170 59 82 79 - ON-87796422



INFO: WWW.GINDERBROEK.BE

## PROGRAMMA

18 u. - 20 u.: \* Kerstpluk: alle Ginderbroekenaars winnen cash geld!  
Ticket (gratis) in 't wijkkrantje van december.

\* Gratis speelkraampjes voor kinderen, altijd prijs.

\* Gratis wafel voor iedereen onder 16 jaar.

18.30 u.: Opening Kersthuis (40 kinderen zingen kerstliedjes).

19.30 u.: De Kerstman deelt gratis snoepzakjes uit.

19.00 u.: Gratis darts voor + 16 jarigen (ter plaatse inschrijven).

20.00 u.: Gratis kerstkaraoke (ter plaatse inschrijven).

18 u. - 22 u.: Frisdrank, pils, soep, chocomelk, glühwein, jenever,  
chips en hotdog aan € 2.

## *Historische wijkfoto's*

Het afscheid van het vrijgezellenleven moest natuurlijk gevierd worden. Men noemde het 'drinkens', want de vrijgezel trakteerde enkele dagen voor hij trouwde zijn kameraden en ook de jongens uit de buurt.

Het was een oud volksgebruik waarbij de jongen vaarwel zei aan de jongelingschap. Volgens de overlevering was vroeger dat hels lawaai een heidense traditie om het aanstaande bruidspaar te beschermen door de boze geesten af te schrikken en weg te jagen.

Wat hadden ze nodig? Stevige ijzeren blokjes met een kuiltje erin, buskruit - dat gewoonlijk in een ijzeren doos van Liebig werd bewaard - een ijzeren staaf met een pin en dan een zware hamer met een lange steel om op die pin zo hard mogelijk te kloppen.

Met een zware knal als resultaat.



1958 – Tijdens het 'schieten' bij de trouw van Paul Fransen en Wieza Haesen voor de woning van houthandelaar Vanderhoydonckx in de Martelarenstraat, met een zekere Jos (wie kent zijn familienaam?), Armand en Willy Porters, Jos Luyten, Nelles en Charel Goelen.

## *De twaalf werken van...*

...neen, niet van Hercules. Maar wel van onze inspecteurs.



12 werken vonden zij toen ze in oktober door Ginderbroek trokken.

Deze 12 karweien werden doorgegeven aan de gemeente. We weten dat zij hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan, om onze wijk weer helemaal in orde te maken.

De 12 meldingen kwamen van de Rijpad (2), Beemdenstraat (2), Borgerhoutsendijk (2), Oude Molenstraat (2), Peerdskerkhof, Ginderbroek, Beekstraat en Heipaadje.

Heb ook jij in een straat iets gezien dat stuk is of gevaarlijk of ...

Of, nog beter, wil jij onze groep van inspecteurs versterken?

Zeker welkom. Twee keer per jaar (maart en oktober) wandel je dan een uurtje rond om enkele straten te inspecteren.

Geef dit dan door aan [jan.meynen2@gmail.com](mailto:jan.meynen2@gmail.com).

Eenvoudig toch? En zo maak jij mee het verschil in onze wijk.

## *Te koud en te nat?*



Sommigen blijven met dit miezerige herfstweer liefst binnen in huis. Maar anderen gebruiken het minste zonnestraaltje om hun neus weer buiten te steken.

Die mensen kunnen doorlopend terecht op onze petanquebaan aan het Toverbos. Vanaf januari beschikken we over buitenverlichting, zodat de vaste petanqueavond op maandag om 18 uur weer kan doorgaan. Kom gerust een kijkje nemen.

## Nieuws uit Ginderbroek



Het gemeentebestuur van Mol nodigde op de Schansheide (de wandeling van het jaar) alle meters en peters van de wandelpaden in de gemeente uit voor een dankmoment.

De gemeente zette ze in de bloemetjes, want *'Jullie maken MooiMol'*. Een van hen is Mil Kinnaer uit de Oude Molenstraat, met zijn hond.

\*\*\*\*\*

Het Heipaadje staat in natte periodes meer dan eens onder water, met alle gevolgen van dien voor de wandelaars, de fietsers en de omliggende natuur. Maar het Vlaamse gewest heeft voor het Heipaadje geen toelating gegeven voor een 'verhoogd' vlonderpad.

De mensen van Ginderbroek en Heidehuizen zijn zwaar ontgoocheld, want de gemeente wilde er een hoger pad aanbrengen waar het water onderdoor kon lopen. Maar ze kreeg van Vlaanderen het deksel op de neus.

'Onbegrijpelijk', klinkt het bij het gemeentebestuur.



\*\*\*\*\*

## Oppuntstelling

Bij de foto van de optocht van de Boerenkrijg in het vorig wijkblaadje schreven we bij de personen die tegen de voorgevel van de woning van Emile Van Ballaer zaten: *'En vermoedelijk ook hun oudste zoon Jan.'*



Hierop kregen we volgend bericht: *Voor zover ik me nog herinner had Emiel van Ballaer twee zonen. Ze waren beiden jonger dan ik. Jan, de oudste zoon van Emiel, kan daarom onmogelijk op een foto staan van 1948. Ik denk dat Jan van 1959 is.'*

Daarom onze vraag: Wie zou ons kunnen vertellen wie op de schoot zit van Emile Van Ballaer? Of kent iemand het adres van Jan of Marc, de zonen van Emile Van Ballaer, om navraag te doen?

\*\*\*\*\*



De MONA kalender is er!

In Balie in 't Getouw – Bibliotheek –  
Toeristische dienst

\*\*\*\*\*

Plak deze datum ook al maar in je agenda:

***29 januari 2024***

Voor de eerste keer in onze wijk:

***Een Nieuwjaarsreceptie!***

Gratis? Natuurlijk.

## *Halloween in het Toverbos*

Graaf Dracula, Jaap het skelet, Elsy de dode bruid, Spooky het spook en nog tientallen andere rare figuren waren er allemaal: op de Halloween nacht van het toverbos.

Rond 7 uur, bij vallende duisternis, kropen al deze enge wezens uit holen en spleten en verschenen ze op de verzamelplaats aan de Rijpad.

Zo'n grote groep griezels, je zou voor minder schrik krijgen.

Gelukkig waren de talrijk opgekomen ouders niet bang. Meer nog, zij trokken met hun Halloweenzoon of -dochter mee de huizen langs.

Als de mensen open deden, riep iedereen de Halloween spreuk: DEURTJE OPEN, DEURTJE TOE, EN WIJ ROEPEN HEEL HARD... BOE.

Deze spreuk werkte magisch, want er vloog heel wat snoep en lekkers uit het huis in de zakken van de Halloweengangers.

Terwijl de jonge kinderen zo op Halloweentocht trokken, mochten de oudere kinderen in het Toverbos op zoek gaan naar de dwaallichtjes van de heksen. Hiervoor moest je wel dapper zijn, want er dwaalden klopgeesten rond en die mochten je niet 'pakken'. Maar het lukte onze dappere griezels om de dwaallichtjes te doven; daarom kregen ze, samen met de kinderen die op tocht waren geweest, allemaal lekkere pompoensoep en konden ze smullen van origineel Halloweengebak. Mmm.

Tegen negen uur schoven de wolken voor de maan en begon het te druppelen op de Rijpad. Tientallen Halloween-engerds spoedden zich met hun ouders naar huis om snel in hun Halloween-bed te kruipen en de gekste nachtmerries te krijgen.

De helpersgroep van het Toverbos genoot nog even na van deze geweldige Halloweenavond. En er werden al plannen gemaakt voor het komende evenement: Driekoningen zingen???

Halloween in kleur? Je vindt een heleboel leuke foto's op onze facebook.





## *Graag op de foto, of niet?*

In onze wijk worden heel wat activiteiten georganiseerd.

Daarvan worden regelmatig foto's genomen. Sommige hiervan komen in dit wijkblaadje of op onze website [www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be) .

Het is immers leuk als andere mensen via die foto's mee kunnen genieten van de activiteit. Maar misschien zijn er wel mensen die liever niet gefotografeerd worden.

We moeten hiermee rekening houden, gelet op de wet op de privacy. Dus als je tijdens een Ginderbroekse activiteit merkt dat je op de foto gaat, en je wil dit liever niet, mag je dit aangeven aan onze fotograaf ter plaatse.

Als een foto van jou verschijnt in het wijkblaadje of op onze website, en je hebt het daar moeilijk mee, mag je dit melden aan [rik.nuyts2@telenet.be](mailto:rik.nuyts2@telenet.be) .

Wij verwijderen dan op jou vraag die foto.

Natuurlijk hopen we dat we, zoveel mogelijk, iedereen via onze foto's kunnen laten meegenieten van de leuke zaken die in onze wijk gebeuren.

\*\*\*\*\*

Vrijdag 22 december:

**Tractor Kerstrun** door 'Landelijke Gilde Millegem'

- tussen 18 en 19 uur: Martelarenstraat
- tussen 20 en 21 uur Oude Molenstraat

**Kerstbar Tindenstraat**, vanaf 17 uur.

\*\*\*\*\*



De wesp- of de tijgerspin

De naam wespspin zegt duidelijk waartoe de exotische geel-zwarte strepen op haar achterlijfspatroom moeten dienen. Die tekening is namelijk een duidelijke waarschuwing voor aanvallers zoals vogels.

In 2001 werd ze als Spin van het jaar in Europa uitgekozen. (Foto: Tinne Vansand)

## *Het Dorpskrantje Ginderbroek*

Het jaarlijkse Dorpskrantje brengt deze keer 'Het Verhaal van Ginderbroek', en da's wegdromen op zoveel manieren. Maak je een reisje mee in het verleden van onze wijk?



Trek met de eerste bewoners - gehuld in dierenvachten en ruw geweven stof - door de wilde natuur, graaf een gracht rond een nat perceel om er een akkerland van te maken, waan je een ridder of een monnik, geraakt verstrikt in de vele oorlogsintriges, stap mee met edelman Constantijn Huygens door de hooiweiden naar de samenvloeiing van de Molse en Oude Nete, wees de mulder van de molen van Peerdskerhof, vecht mee in de Boerenkrijg, help bij het blussen van de vele armtierige woningen in de Hoogstraat die door het vuur verteerd worden, rijd met stoomtram door onze wijk...

Er zijn nog zoveel plekken en gebeurtenissen waarbij je in de kronkelige wegen van de volkse wijkgeschiedenis kunt verblijden.



Omstreeks 1950

De gezusters Vanarwegen uit de Nieuwstraat staren naar het stromende water van de Molse Nete en laten zichzelf meedrijven naar een verre, mooie toekomst.

Wie graag Het Verhaal van Ginderbroek leest, maar dan veel uitgebreider dan in ons Dorpskrantje, surft best naar onze website:

[www.wijkginderbroek.be](http://www.wijkginderbroek.be)

## *Toverbos in winterslaap?*

Het lijkt wel of de medewerkers van het Toverbos en het Glijpad aan hun winterslaap zijn begonnen. Want in december gaat er op de Rijpad geen activiteit door voor de kinderen. Maar toch zijn de Toverbossers in december nog actief. Zij hopen velen van jullie tegen te komen op het kerstgebeuren van de wijk. Ook hier zijn verschillende activiteiten voor de kinderen gepland. Je kan het allemaal nalezen in het begin van dit wijkkrantje.

In 2024 vliegt het Toverbos er direct in. Zaterdag 6 januari verwachten we jullie, verkleed als één van de driekoningen, om 10 uur aan het Toverbos. We trekken dan in groepjes al zingend door de aangrenzende straten. De opgehaalde lekkernijen en centjes worden gelijk verdeeld onder de deelnemertjes. En wie zei daar weer dat ze voor iedereen lekkere smoutebollen zou bakken. Mmmm ... Einde voorzien tegen 12 uur.

## *Gezocht*

Iedereen kent het Kersthuis dat nu weer in al zijn glorie prijkt op het Pleintje. In dat Kersthuis wordt een tafereel uitgebeeld anno 1900. Niet door echte mensen, wel door poppen. Deze levensgrote figuren worden elk jaar weer aangekleed door Ilse en Tilly. Onze twee kleedsters zoeken dit jaar nog wat extra hulp om deze klus te klaren. Heb jij begin december (datum samen af te spreken) een tweetal uurtjes de tijd om Ilse en Tilly hierbij te helpen?



Dat zouden ze geweldig vinden. Bel dan het nummer van het wijkcomité 0470/59.82.79 of mail naar [vanhoolstilly@gmail.com](mailto:vanhoolstilly@gmail.com).

(Tekening Marja De Motte)



# KERSTBAR



**22 DECEMBER 2023 VANAF 17U**  
**IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!**