

WIJKKRANTJE

JULI

2023



IN KLEUR OP ONZE WEBSITE

Veerkrachtige dorpen - dinsdag 4 juli

Op 13 juni kwamen weer een heleboel Ginderbroekenaars naar het Rijpadschooltje. In het kader van veerkrachtige dorpen/wijken bespraken ze wat Ginderbroek nog mooier, levendiger en veiliger kan maken. Alles wat er besproken werd, is in een visietekst gebundeld.

Op 4 juli om 19.30 uur in het zaaltje van Café De Polder (Ginderbroek 102). De Fietsparking is aan de achterkant in de Polderstraat.

Hoe verloopt die sessie op dinsdag 4 juli?

We reiken een aantal thema's aan die tijdens de voorgaande sessies besproken zijn. Je kan zelf kiezen bij welk groepje/thema je aansluit. Samen met je groep werk je acties uit rond jullie thema.

De provincie voorziet mogelijk wat subsidies om die acties concreet te maken. Het einde is voorzien rond 21.30 uur.

Wij voorzien gratis drankjes en hapjes voor de deelnemers.

Alle inwoners van Ginderbroek zijn welkom. Breng je burens mee! Samen maken we er een gezellige avond van.

Warme groetjes

Fietsparking Polderstraat



Toverbos kan echt toveren...

Op 27 mei zou het Toverbos opgeruimd worden.

Je weet wel, dat bos aan de Rijpad.

Al het zwerfvuil, de netels en dorens moesten er uit.

Klokslag 9 uur waren we met 2 vrijwilligers.

Inderdaad te weinig, maar ja.

Vol goede moed startten we.

En dan begon de magie van het Toverbos te werken.

Van alle kanten kwamen er helpers bij: grote helpende handen van Angela, Sofie, Laurens, Tiny, Jan, Ruben en Geert. Maar ook vinger-vlugge kinderhandjes van Iris, Wout, Olivia, Tijs en Citou.

Restafval opruimen en sorteren, takkenwallen bouwen, klimop snoeien, noem maar op. Al die helpers toverden het bos om tot een leuke plek om te spelen.

Maar goed ook, want 11 juni was het de opening van het Toverbos.

Hierover lees je verder meer.

Dank je wel, lieve helpers.

Jullie hadden magische handen.



Opening Glijpad en Toverbos

Eindelijk was het zover. Maanden keken de kinderen er al naar uit: op 11 juni zouden het Glijpad en het Toverbos officieel opengaan. Het werd een stralende dag. Niet alleen de zon was van de partij. Maar bijna 200 buurtbewoners kwamen op het evenement af. Van een succes gesproken.

Was het de gratis tombola? Waren het de gratis wafels?

Waren het de activiteiten voor de kinderen: het schminken, het spannende spel met de tovenaars, het knutselen in het bos,...?

Waren het het mooie weer en het lekkere drankje?

Waren het de gezellige bijpraatplekjes in de schaduw van het Toverbos? Was het...?

Wellicht was het van alles een beetje.

Al die ingrediënten maakten die 11 juni tot een aangenaam en hartverwarmend wijkfeest, waarvan iedereen genoot.

Ook de nationale pers tekende present: Het nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws. Alle publiceerden ze de daaropvolgende dagen in het lang en het breed artikels in hun krant: maandag, dinsdag en zelfs de zaterdag erop was Ginderbroek hot news in de nationale pers



De zonnige foto's van heel dit gebeuren vind je op

Facebook Ginderbroek

Website Wijkwerking Ginderbroek

En het gaat nog verder...

Het Glijpad- en Toverbosgebeuren zorgden voor een goede 'vibe' bij de mensen van Ginderbroek.

Deze sfeer willen we koesteren.

Daarom organiseren we in de zomermaanden enkele activiteiten aan het Toverbos. Met de bedoeling om grote mensen en kinderen op een leuk manier samen te brengen. Het programma lees je hieronder.

Zomer in het Toverbos

5 juli, 18u.
KUBB avond

19 juli, 18u.
toverstenen knutselen

23 augustus, 20u.
tovernacht voor kinderen

Iedereen welkom!

Rijpad, vlakbij school Tovertuin

Zomer in het Toverbos

Woensdag 5 juli, 18 uur
KUBB-avond

Woensdag 19 juli, 18 uur
Toverstenen knutselen

Woensdag
23 augustus, 20 uur
Tovernacht voor kinderen

Iedereen, jong en oud, is hierop welkom.

Tot op één van deze gelegenheden?

De werkgroep speelpleintjes

Historische wijkfoto's - 7



Waar nu de straten Molenveld, Rijpad, Ruitersstraat, Peerdskerkhof en zelfs Korenbloemenstraat liggen, lag het Mols Veld. Daar stonden voor de Tweede Wereldoorlog nog geen woningen. Het was een groot akkerland waar vooral koren werd gewonnen.

Vader en zoon Jules Luyten uit de Nieuwstraat oogsten het koren met pik en zeis en bonden het stro in schoven om het daarna in hoopjes te zetten.



De foto's zijn genomen door beiaardier Frans Vos die met dochter Antoinette Luyten was getrouwd.

Nieuwtjes uit Ginderbroek



Sneeuwitte vedermot
Maurice, 11.6.2023

Google: Waarnemingen.be:
Mol – Netevallei – Ginderbroek



Alle Mollenaars gratis naar Tabloo
in juli en augustus!



Deze woningen zullen vermoedelijk gesloopt worden en na de Nieuwstraat wordt Ginderbroek zo de volgende straat die vol zal worden gebouwd met appartementen met twee verdiepingen.

Soms kruipt er toch een vergissing of een foutieve vermelding in onze wijkblaadjes. In vorige krantjes zijn we zelfs twee keer ontspoord en daarvoor onze excuses.

Jeanne Stijns sneed in Ten Hove haar honderdste verjaardagstaart niet door onder het toeziende oog van een van haar dochters, maar wel in het bijzijn van de hoofdverpleegkundige Marina Mols.

Gerda en Julien Van den Broek uit de Korenbloemenstraat zullen hun gouden bruiloft niet op 1 juli herdenken, maar hebben ze al op 1 juni gevierd. Jouw wensen zijn zeker nog van harte welkom.

Vanaf woensdag 7 juni geldt voor een periode van een viertal maanden éénrichtingsverkeer op de Molderdijk, behalve tijdens het bouwverlof. Deze ingrijpende verkeersmaatregel is nodig voor het noodzakelijke vernieuwen van de waterleiding en de hoogspanning, in combinatie met Fiberklaar. Gelukkig tijdens eenzelfde project. Het is daardoor op de Borgerhoutsendijk wel heel erg druk. Vermijd zeker de spitsuren...



Met die zomerse dagen was er veel volk in het openluchtwembad Vita Den Uyt in de De Biststraat.

Kermis Ginderbroek



**Wij willen nog graag iedereen bedanken
om er zo een geslaagde editie van te
maken ! We zien jullie volgend jaar weer
op ginderbroek kermis 2024!!!**

- Foto's Kermis - Facebook Het Ontspanningscomité Ginderbroek
- Facebook Ginderbroek: Ons kinderdorp en -rommelmarkt
 - Website Ginderbroek: Avondmarkt



Historische kaart - 1811

In dit krantje maken we de sprong van de Ferrariskaart uit 1778 naar de kadastrale kaart van 1811, tijdens het Hollands bewind.



De kadastrale kaart uit 1811

In 1811 was de Nieuwstraat al vol gebouwd. In Ginderbroek lag toen nog een groot dorpsplein met zelfs een drenk, een drinkplaats, 5 bij 6 meter groot, voor de voorbijtrekkende kudden schapen. Naast die dorpsvijver stond een barak waarin lange stokken met haken hingen om het stro van een brandende woning weg te kunnen trekken en met leren emmers om het water van die kuil bij een brand te gebruiken als bluswater. Het plein was omgeven door de woningen van Ginderbroek (de huidige even huisnummers) en de woningen van den Berg, nu de Hoogstraat. Pas rond 1880 zal het plein verkaveld worden en vol gebouwd (de huidige oneven nummers). Alleen het tegenwoordige Pleintje van Ginderbroek is overgebleven.

Onze wijkinspecteurs

In het wijkkrantje van maart vertelden we dat er inspecteurs op pad gingen. Vrijwilligers uit Ginderbroek die de defecten en mankementen in onze wijk aan het gemeentebestuur zouden doorgeven.

Ook beloofden we dat, als de gemeente een probleem kon oplossen, we dit zouden doorgeven. Wel, belofte maakt schuld.

De gemeentediensten kregen een tiental meldingen en gingen hiermee snel aan de slag. Enkele tekorten zijn al opgelost.

Zowel in de Beekstraat (zie foto), de Beemdenstraat als het Heipadje gebeurde een interventie.

Het waterprobleem in de oude Molenstraat werd doorgegeven aan pidpa. Zij kwamen al ter plaatse.

Aan fluvius werd het verlichtingsprobleem op het Heipadje gemeld. Andere werken staan nog op de planning. Wij volgen dit mee op.

Maar ook jullie, inwoners van de wijk, mogen meldingen blijven doorgeven. Aan de inspecteurs die in oktober hun volgende controleronde uitvoeren. Ofwel stuur je een melding aan jan.meynen2@gmail.com.

Een welgemeend dank je wel aan de gemeentediensten voor het al geleverde werk.



*Een kijkje achter de schermen:
Welkom aan de nieuwe burenen.*

In de beginjaren van 60 hebben we gebouwd. (Oei, al zo lang geleden al?!) Toen we 's morgens na de eerste nacht in onze nieuwe woning opstonden en enkele ogenblikken later de voordeur opendeden, zagen we op de dorpel een bloempot staan. We voelden meteen aan dat het bloemstuk een welkomsteken van onze straat was. Wie van de burenen het gedaan heeft, hebben we pas vele jaren later ontdekt. Naar het schijnt was het een gewoonte om nieuwe burenen te begroeten, maar die toen nog maar zelden werd toegepast.

We hadden gazon in de voortuin gezaaid en wilden het met onze nieuwe grasmachine de eerste maaibeurt geven. Toevallig kwam Jan van Baandekelangs en meteen zei hij: 'Niet doen, want zo trek je de pas opkomende grasspiertjes uit. Als je wilt zal ik voor de eerste beurt met de zeis eens langskomen.' Enkele uren later gleed zijn vlijmscherpe zeis door het gras, zo glad als het nooit meer is geweest.



We hadden in onze tuin achter de woning leibomen geplant. Een lessenreeks snoeien die we in Geel hadden gevolgd, bleek zo ingewikkeld dat we echt niet wisten hoe eraan beginnen.

Toen we in onze straat met Benoit, onze overbuur, aan het babbelen waren en ik van die snoeilessen vertelde, zei hij: 'Ik zal morgen eens komen kijken.'

's Anderendaags was het al heel vroeg in de ochtend toen we hem door zijn tuin zagen aankomen met een snoeizaag en –tang in zijn ruwe werkmanshanden. De volgende jaren heeft hij steeds onze fruitbomen gekortwiekt zoals het hoorde, want we hadden elk jaar een rijke oogst.

Uit de Beekstraat



Pauze, aan de Molse Nete, in de achtertuin van Ginderbroek

*We wensen jullie allen
een deugddoende vakantie*