

WIJKKRANTJE
JUNI
2023



<http://www.wijkginderbroek.be>

IN KLEUR OP ONZE WEBSITE

VRIJDAG 2/06

ZATERDAG 3/06

ZONDAG 4/06

GINDERBROEK KERMIS

40 JAAR

**VRIJDAG: GROTE AVONDMARKT (17H)
LIVEBAND + DJ**

**ZATERDAG: KINDERNAMIDDAG,
SPRINGKASTELEN + KINDERDISCO EN
KINDERROMMELMARKT EN LIVEOPTREDENS
VANAF 16U**

**ZONDAG: SUPERSTRATENSPEL + LIVE
OPTREDENS VANAF 15U**

GINDERBROEK

40
JAAR

KERMIS 2023

ELKE DAG GRATIS INKOM
OP HET PLEINTJE GINDERBROEK

VRIJDAG 2 JUNI:

Grote avondmarkt vanaf 17 u

Optredens van
De Koperdieven // DJ Fridch

ZATERDAG 3 JUNI:

Dartstornooi vanaf 13 u

Kinderdorp vanaf 13.30 u
rommelmarkt, animatie, springkastelen

Optredens vanaf 17 u
Tequila Sunset // Cover Force // Funky D

ZONDAG 4 JUNI:

Super Straten Spel Show vanaf 13 u

Optredens vanaf 15 u
Adje Palen // Mister Marfac // De Kreunaers (tribute) //
Jean & les Flamands



Gouden bruiloft

Gerda Wouters en Julien Van Den Broek

Korenbloemenstraat 8, bus 103

Gerda en Julien wonen als sinds 1 juli 1973 samen. Hun kroost is in-tussen al uitgegroeid tot 4 kinderen, 9 kleinkinderen en 4 achterklein-kinderen.

Ze wonen sinds 2004 in een sociale woning in de Korenbloemen-straat 8, bus 103. Enkele jaren ervoor had de Molse Bouwmaat-schappij het vroegere magazijn van firma Deckers gekocht en er een project van negen appartementen neergezet. Vanaf dit jaar heet de



Molse Bouwmaatschappij Woonboog die elf gemeen-ten in onze streken omvat.

Julien is in 1954 geboren en was onderhoudsman van het rusthuis Ten Hove. Gerda die in 1953 is gebo-ren, was poetsvrouw in de scholen van Achterbos en

Rozenberg en erna huishoudhulp met dienstencheques.

Gerda is al erg goed in de wijk ingeburgerd, want ze draagt de wijk-krantjes rond in de Hoogstraat en de pakjes van de tachtigplussers in de Martelarenstraat.

We wensen Gerda en Julien proficiat met hun gouden jubilee en wensen ze samen nog vele gelukkige jaren in de Korenbloemenstraat.

Een kijkje achter de schermen...

Hoe leuk kan het zijn om mekaar te ontmoeten en beter te leren kennen. Dat moet Seda Kanbur, inwonerster van het Molenveld, gedacht hebben.

Prompt nodigde zij enkele Belgische vriendinnen die in haar straat wonen uit om samen te gaan ontbijten-lunchen bij een typisch Turkse



zaak in Beringen: Antep Sofrasi.

Het vijftal voerde daar gezellige gesprekken en genoot van de typisch Turkse lekkernijen.

Zo kregen ze allemaal een kijkje achter de schermen van de diversiteit.

Ze vonden het allemaal een geslaagde voormiddag, zeker voor herhaling vatbaar.

Heb ook jij een verhaal, hoe klein ook, over leuke dingen die je samen met andere Ginderbroekenaars deed? Je mag ze aan het wijkblaadje bezorgen; wij zorgen ervoor dat ook andere mensen deze kunnen lezen en mee genieten. Zeker doen.



Het laag radioactief afval wordt nu definitief opgestapeld in een nieuwe berging bovengronds bij Belgoprocess te Dessel. Zonder risico voor mens en milieu.

Ginderbroeks nieuws

Op donderdag 4 mei vloog een Lancaster bommenwerper van de Royal Air Force uit de Tweede Wereldoorlog op een hoogte van zo'n 150 meter boven Ezaart en Ginderbroek.



Het iconische vliegtuig bracht hiermee een eerbetoon aan de geallieerde vliegtuigbemanningen die in Mol omkwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Molse seniorenraad geeft om de drie maanden een magazine uit. Het laatste ging over de kermis en had als titel *Van spiegelpaleizen tot zottekeskoersen*. In de brochure vertellen Jan Van Hees



en Mil Kinnaer, beiden uit de Oude Molenstraat, hoe zij als kind de kermis hebben beleefd: *De Zottekskoers* en *Kermisfobie*.

Kermis vieren zit in onze genen en het blijft een traditie waar we eenmaal per jaar aan meedoen. Menig gezin maakt er een echt familiefeest van met taart of gebak, anderen wandelen op de avondmarkt, of kijken geamuseerd toe naar de straatspelen of huppelen mee tijdens de muziekavonden.

Hun teksten zetten we op onze website, samen met het Ginderbroekse kermislied van 1925 en het ontstaan van onze kermis.

Veerkrachtig Ginderbroek...

We waren op 16 mei met meer dan 20 mensen van Ginderbroek samen. Boordevol ideeën over hun wijk, hun Ginderbroek.

Die ideeën werden in groepjes besproken, vanuit verschillende invalshoeken:

- is er genoeg groen en aandacht voor het milieu in onze wijk?
- zijn er genoeg ruimtes voor kinderen maar ook voor ouderen?
- hoe zit het met de verkeersveiligheid in Ginderbroek?
- kennen de inwoners mekaar goed genoeg?
- kan de Ginderbroekenaar voldoende mee beslissen?
- ...

In één woord: hoe kunnen we de leefbaarheid en levendigheid van onze wijk versterken?

De mensen van de provincie Antwerpen en de gemeente Mol noteerden ijverig al de bemerkingsen, ideeën en suggesties.



Met dit materiaal gaan we opnieuw aan de slag op **30 mei**.

Op **13 juni** proberen we dan de definitieve voorstellen en maatregelen te bundelen.

Telkens om **19.30 uur** op het **schooltje** van de **Rijpad**.

Iedereen is hierop welkom, ook wie op de samenkomst van 16 mei niet aanwezig was.



Jouw mening is ook belangrijk.

In de zomervakantie wordt dan een visietekst samengesteld. Dit wordt het werkdocument voor de wijkraad om concreet aan de slag te gaan.

Ook jouw idee is hierin belangrijk.

Kom dus zeker naar de bijeenkomst op 30 mei en/of op 13 juni.

Samen maken we zo Ginderbroek leefbaarder en levendiger.

Speelweitje aan de Rijpad...

Wat lezen we op een van de eerste bladzijden van Facebook Ginderbroek, namelijk op die van 13 februari 2015?

Oproep: moest er iemand een stukje grond in Ginderbroek een tijdje uit kunnen lenen, misschien zou een plaatselijk speelpleintje wel leuk zijn!

Wel, op 11 juni 2023, dus na bijna tien jaar, zal die droom van een speelpleintje in onze wijk werkelijkheid worden...

Historische wijkfoto's - 6



Een foto van Ginderbroek, gefotografeerd door Frans Cuyvers (of Frans van 't Bazarke) midden van de jaren 1970. Met op de achtergrond de kerktoren van Mol-Centrum.

In die tijd stond op de daken een compleet woud van buizen, kabels en tv.antennes. Bij stormweer keek men dan angstig omhoog of er niet alweer de antenne van het dak krom was gewaaid. Logisch dat met de komst van de kabel in de jaren 80 de dakantenne snel verleden tijd was.

Aan de achterzijde van de woningen werden toen nog schuurtjes, hokken, magazijnen, garages, een buitentoilet en duivenhokken aangebouwd. Men noemde die ongestructureerde bouwwerkjes 'koterij'. Het was een begrip, want men trof die berghokjes overal in onze streken aan.

De naam van de speelpleintjes Rijpad *De top 3*

Dank je wel aan de mensen die een voorstel van naam inzonden voor onze speelruimtes.

Na rijp beraad heeft de jury hiermee volgende top 3 samengesteld:

- het speelpleintje krijgt de naam **Glijpad**, met op 2 Speelpadje
en op 3 Spelewei
- het speelbos krijgt de naam **Toverbos**, met op 2 B.O.S.S
en op 3 Krosbos

Vanaf vandaag is Ginderbroek dus
een *Glijpad* en een *Toverbos* rijker.
Superleuk!

Dank je wel Mimi De Rop en Timi Wouters voor jullie leuke namen.
Je mag op 11 juni tussen 11 en 18 uur op het Glijpad je prijs komen
afhalen.



Lang leve ons Toverbos

Wist je dat we op de Rijpad een groot speelbos hebben, uniek voor Mol Centrum. Een bos waarin kinderen, net zoals vroeger, zouden kunnen ravotten, kampen maken, verstoppertje spelen,....

Zouden, want jammer genoeg groeien er heel wat netels en doornstruiken in dat Bos.

En ook is er doorheen de jaren wel wat zwerfvuil in achtergelaten.

Pech. Maar niet getreurd.

Nu ons bos z'n naam Toverbos heeft gekregen, gaan we ook echt toveren.



Op de foto zie je Jos en Ben. Zij zijn met de grove middelen (machines,...) de strijd tegen netels en doornstruiken aangegaan. Dat zie je op de foto.

En een halve dag later zag onze speelplek er al veel aangenamer uit.

Jos en Ben gaan nog enkele keren terugkomen en zo hopen we dat die vervelende prikplanten grotendeels wegblijven.

De kleinere werkjes aan ons Toverbos (de laatste resten zwerfvuil, veilig maken van bosrand,...) plannen we op *zaterdag 27 mei* van 9 tot 11 uur. Jong en oud, groot en klein is dan welkom om een handje te helpen. Zo wordt ons Toverbos ook jullie Toverbos.

Alle hulp, hoe klein ook, is welkom iets voorbij het schooltje van de Rijpad. *Tot dan?*

Zondag 11 juni

Eindelijk is het zo ver!

Nog twee weken wachten en dan gaan het Toverbos en het Glijpad officieel open.

Zondag 11 juni van 11 tot 18 uur is iedereen welkom op ons openingsfeest van de speelpleintjes aan het begin van de Rijpad.

Wat is er te zien en te doen?

Doorlopend:

- afhalen prijzen tombola met je winnend tombolabiljet
- kinderen smullen van een gratis wafel
- lekkere drankjes aan democratische prijzen
- vrij spelen in het Toverbos en op het Glijpad
- stoepkrijten en spelletjes uit de speelbox

Van 13.30 uur tot 16.00 uur

- gratis laten schminken

Van 14.30 uur tot 16.30 uur

- speurtocht naar de tovenaars in het Toverbos

Het wordt vast een onvergetelijke dag voor jong en oud.

Niet te missen, dus zeker even langskomen, want jouw aanwezigheid betekent een ferme steun voor de initiatiefnemers.

En de winnaar van de tombola is...

Oeps, grote fout.

Het moet niet zijn: En de winnaar is...

Maar wel: En de winnaars zijn...

Immers, meer dan honderd gelukkige kinderen kunnen hun prijs van de tombola komen afhalen op 11 juni tussen 11 uur en 18 uur.

Gewoon met je winnend tombola-ticket langskomen op ons openingsfeest. Je krijgt er een gratis wafel bovenop.

En hier zijn dan de winnende nummers van onze tombola.

202	302	421	500	600
203	303	422	505	605
208	305	425	508	611
203	306	426	513	620
211	308	435	518	627
222	309	436	522	630
227	313	438	527	632
228	315	439	534	645
234	320	442	539	670
235	322	444	543	682
243	323	445	546	697
244	327	447	547	698
250				
263	328	449	550	699
264	333	455	552	702
266	355	456	555	707
272	357	457	557	
273	358	458	563	
275	372	465	567	
278	375	467	569	
280	377	471	571	
281	383	482	579	
282	384	483	590	
283	385		592	
285	386		596	
286			594	
287				
288				
296				
297				

Tot 11 juni?

