

WIJKKRANTJE
JANUARI
2023



<http://www.wijkginderbroek.be>

WIJ WENSEN } dagen
JULIE 365 } Gevuld
met warmte,
liefde en licht



Honderd jaar geleden

En... hoe presenteerde de uitgever van een plaatselijk weekblad van Mol zijn nieuwjaarswensen in 1923, net honderd jaar geleden!

Alweer een jaar voorbij: 't scheen maar pas begonnen, en 't ruimt al voor een ander. Beteren zal het niet. Integendeel: hoe ouder wij worden hoe rapper de tijd schijnt voorbij te snellen.

Treffend zegt een schrijver: 'Het leven is een wijzerplaat waarop de uren sneller vorderen in den namiddag dan in den voormiddag.

Een nieuw jaar begint. Volgens schoone Vlaamsche gewoonte wenschen wij aan onze geachte lezers en lezeressen: 'Zalig en gelukkig met nog vele volgende, als 't God belieft.'

Weest gelukkig in uw huishouden! Gelukkig met en door uwe kinderen, gelukkig in uw ondernemingen, gelukkig in handel en nijverheid, gelukkig in uw labeuring.

Weest gelukkig in uw gemeente, nauw verbonden met uw bestuurders die wijselijk en voorzichtig al uw stoffelijke belangen behartigen.

Aan de kinderen wenschen wij oppassende ouders, deugdzaam en voorbeeldig die op tijd en stond hun roede niet zullen sparen.

Aan de ouders wenschen wij goede, onderdanige, hen liefhebbende kinderen, die eens de troost en de steun zullen zijn van hun ouden dag.



Driekoningen - vrijdag 6 januari

Drie wijzen uit het oosten gingen op pad omdat ze een wonderlijke ster aan de hemel hadden zien staan. Uiteindelijk kwamen ze bij het kindje Jezus in Bethlehem terecht en vereerden Hem met geschenken van goud, wierook en mirre.

Vroeger liepen op 6 januari de kinderen in kleine groepjes langs de deuren om driekoningenliedjes te zingen. In ruil daarvoor hoopten ze wat snoep of geld bijeen te krijgen. Ondanks vele pogingen is die traditie van driekoningen zingen in onze wijk teloor gegaan.

Hopelijk zijn er nog enkele 'dappere' koningen en koninginnen om het oude kinderfeest nieuw leven in te blazen. Begroet ze met open armen!

Verloren Maandag - maandag 9 januari

In Vlaanderen en vooral in de provincie Antwerpen is het de gewoonte om op deze dag worstenbroden en appelbollen te eten.

Dan wordt ook het Kersthuis afgebroken om het weer voor een jaar op te bergen:

Samenkomst van de vrijwilligers

- hoe meer hoe liever! -

op maandag 9 januari om 9 uur

op 't Pleintje.



Historische kaart - 1599

De naam van onze gemeente vinden we voor het eerst terug op een kaart die in 1599 getekend is door Joh. Baptist Vriendts. Uitvergroot nemen we een deel van het Kempenlandt over waarop onze gemeente duidelijk voorkomt.



Op kaarten van omstreeks 1600 zijn de rivieren nog niet juist georiënteerd, maar de dorpen liggen er al wel goed bij. Zo merk je Mol en Geel op de Molse Nete; Balen, Meerhout en Westerloo op de Grote Nete en Dessel op de Kleine Nete. De stippellijn is de grens tussen het Schelde- en de Maasbekken.

In de volgende wijkkrantjes tonen we jullie onze wijk op een van de volgende historische kaarten.

Ginderbroekse nieuwtjes

Help Brandwonden Kids vzw

Ondanks alle inspanningen van vzw Help Brandwonden Kids en Stichting Brandwonden worden er elk jaar nog steeds veel kinderen getekend voor het leven door stomme ongelukken met kokend water of vuurwerk. En de behandeling van brandwonden is enorm zwaar.

‘Om de last van de patiënten te verlichten, willen we voor elk van de zes brandwondencentra in België een Qwiek.up aanschaffen’, legt Marc Lodewijckx uit de Oude Molenstraat uit. ‘Qwiek.up is een nuttig hulpmiddel om de aandacht van kinderen, maar ook van volwassenen, te trekken en hen te doen ontspannen tijdens de verzorging. Het zorgt voor afleiding, stimuleert en mobiliseert de beweging en kalmeert.’ Maar elk apparaat kost wel 6.500 euro. Dat is dus een serieuze som. We doen daarom een beroep op de steun van de mensen. Wie graag zijn steentje bijdraagt, kan terecht op de website van Stichting Brandwonden. Wij zijn alvast zeer dankbaar voor de steun’, besluit Marc Lodewijckx.





Vanaf 1 januari 2023 rijdt de buslijn 470 van De Lijn (Mol-Turnhout) weer volgens de normale dienstregeling.

De werken op de Turhoutsebaan in Dessel liggen voor op schema, waardoor De Lijn nu sneller kan omschakelen naar de normale dienstregeling.

De lijn 470 rijdt vanaf nu daarom ook weer tot in Ginderbroek.

MONA wenst u allen een hoopvol 2023.



Facebook Ginderbroek
De mannen van de kerstverlichting



De Landelijke Gilde van Millegem pakte de vrijdagavond voor Kerstmis opnieuw uit met *Tractor Kerstrun*. Veertig feestelijk verlichte tractoren reden die avond door de Martelarenstraat en de Oude Molenstraat.

Fotoarchief Ginderbroek

Ben je benieuwd hoe een straat, huis of een historisch gebouw van onze wijk er vroeger uitzag? Ben je op zoek naar een foto van een evenement of gebeurtenis uit de geschiedenis of naar een portret van iemand van Ginderbroek uit het verleden? Die vind je in Fotoarchief Ginderbroek! In elk wijkkrantje tonen we je er eentje.



De woning van bakker Vandenberg in de Martelarenstraat had een mansardedak, ook een Frans dak genoemd. In 2011 werd de woning afge-

broken en kwam er een moderne nieuwbouw *Residentie Cederberg* met vijf appartementen.

Bakkerij Vandenberg: Zie www.wijkginderbroek.be:

Wijkkrantje januari 2023

Waarnemingen.be Netevallei Ginderbroek

Op elk moment kun je de foto's van Waarnemingen.be op internet opvragen. Nog leuker zou het zijn als je zelf foto's neemt van wat er in je tuin, op een braakliggend veld, langs de Molse Nete of het Heipaadje allemaal te zien is.

Wij probeerden het eens met een nachtcamera in onze tuin.



Als we ons niet vergissen is dit een wild konijn en geen haas, want daarvoor zijn de oren niet lang genoeg. Maar door deze wit-zwarte uitgave is het wel een zoekprentje geworden. Op onze website natuurlijk in kleur.

