

Wijkkrantje Ginderbroek mei 2022



<http://www.wijkginderbroek.be>



- 1 mei Dag van de Arbeid
- 8 mei Moederdag
- 26 mei Hemelvaartsdag

*Op de eerste mei, leggen alle vogels een ei,
Behalve de koekoek en de spriet, want die kennen hun nest nog niet.*

*Op 11, 12 en 13 mei zijn ze daar: de drie ijsheiligen:
Mamerus, Pankratius en Servatius.*

*Tuiniers, voor nachtvorst ben je niet beschermd
Tot Servatius zich over je ontfermt.*

Een laatste weerspreuk lezen we op 30 mei, de naamdag van de weer-
heilige Petronella: *Op Sinte-Petronella heet of wak,
Het geld smelt in uwe zak.*

Die spreuk en dat verschijnsel zijn in deze moderne tijd, denken we, zelfs
het hele jaar door van kracht.

Kapelletjeswandeling in onze wijk

De gemeente en de Kamer voor Heemkunde maakten vorig jaar een inventaris op van alle kapelletjes in onze gemeente.

Je vindt ze op de site www.gemeentemol.be/kapelletjes
Volgens dat overzicht zijn er in Mol nog 87 kapellen en kapelletjes als religieus erfgoed te bewonderen. De laatste decennia zijn er wel veel verdwenen, vooral op privéterrein, bijvoorbeeld als mensen verbouwen of de tuin opnieuw aanleggen. Gelukkig hebben de niskapelletjes in de voorgevels nog wel stand gehouden.

Voor onze wijk telden we nog een vijftal langs de openbare wegen.



Omstreeks 1960 brengen de kleuters van het Rijpschooltje hun boeketjes tuin- en veldbloemen naar de Muneskapel van de Martelarenstraat, met op de achtergrond nog de boerderij van 'Jakske' Van Gompel (nu Kleding Babs).

De Muneskapel (H. Dominicus) die is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten en al op de Ferrariskaart uit 1777 stond, wordt al vele jaren in orde gehouden door Amanda die er schuin tegenover woont.

We sommen onze wijkkapelletjes op in de volgorde van de wandeling. Ga ze ontdekken. Je kunt bij het kapelletje vertrekken waar je het dichtst bij woont.

De Munuskapel in de Martelarenstraat

- Je steekt de Martelarenstraat over en via het Peerdskerkhof (tegenover de boulevard) draai je de Rijpad in op zoek naar...



Het gevelkapelletje in de Rijpad

- Je wandelt van de Rijpad naar de Oude Molenstraat (Jammer dat het kapelletje aan de lindeboom, het laatste boomkapelletje, op de hoek van de Oude Molenstraat en de Maalderstraat er niet meer is) en zo verder tot aan de grote weg Mol-Geel. Die weg steek je bij Staes Sport over en je wandelt naar ...

Het kapelletje in de Polderstraat, tegenover de hoeve Venakker

- Via de Hooistraat wandel je langs een smal paadje naast het waterzuiveringsstation naar...

Het zuilkapelletje op het pleintje van de Borgerhoutsendijk

- Je steekt aan de moskee de Borgerhoutsendijk over en via de Beekstraat kom je aan ...

Het gevelkapelletje in de Beemdenstraat

- Je stapt verder, steekt aan de verkeersspiegel de grote weg over en via de Korenbloemenstraat kom je in de Martelarenstraat waar de Muneskapel staat.

Je achterhaalt het verleden van al deze kapelletjes op onze site:

www.wijkginderbroek.be



Parijs-Roubaix is de Kasseienwielerkoers bij uitstek.

Ginderbroek zou vroeger ook in hun koerscircuit gepast hebben.

Onze wijk had kasseipareltjes à la Wallers, kasseistroken verstoppt tussen de hooilanden en groene landschappen en mogelijk met als titel 'de hel van Ginderbroek'.

Rond de jaren 1850 werden de wegen naar de omliggende dorpen met kasseien belegd. Alleen die naar Meerhout moest wachten tot 1885 en tien jaar later werden de wegen tussen de gehuchten gekasseid, o.a. de Veldstraat.

Maar in de jaren na de Tweede Wereldoorlog waren de kasseiwegen niet meer zo geliefd en werden ze overgoten met of vervangen door asfalt.



Een foto uit 1946 van de Borgerhoutsendijk, toen nog een kasseiweg van drie meter breed met ernaast het tramspoor dat nog niet was opgebroken.

Als hier een auto naast de kasseien belandde, beleefde de chauffeur de schrik van zijn leven om er weer op te geraken.

Een zondagse uitstap van enkele jonge mannen met Irène Raus uit de Oude Molenstraat, die tijdens de vlucht in de meidagen van 1940 haar rechterarm had verloren tijdens een bombardement in Armentiers in Noord-Frankrijk.



Hoewel de toegelaten snelheid op de Borgerhoutsendijk toen maar 25 km bedroeg, deden er zich bij regen- of mistig weer ontelbare glijpartijen voor. Met de weggezakte kasseien was het op die aartsgevaarlijke Borgerhoutsendijk een kunst om de weg te houden. Pas in 1978 werd de weg geasfalteerd, maar hij bleef bochtig en dus gevaarlijk.



Het voorste gedeelte van de Martelarenstraat (toen nog Veldstraat genoemd) werd in 1964 een asfaltweg en de passage vanaf de boulevard werd een macadam.



Ook Ginderbroek en de Nieuwstraat waren kasseiwegen.



De kasseien van die wegen werden in 1974 opgebroken en de straten gasfteerd (Foto Frans Cuyvers, tegenover zijn Bazarke).

Zwemclub Mozka

viert zijn 50ste verjaardag.



Bijna gelijktijdig met de bouw van het eerste zwembad Den Uyt aan de Rode Kruislaan, zag de zwemclub Mozka het levenslicht op dinsdag 28 maart 1972. Bij het uittekenen van het eerste gemeentelijke zwembad zaten enkele zwemliefhebbers geregeld mee aan tafel en nog tijdens de bouwwerken werd de zwemclub officieel opgericht. Doorheen de jaren groeide de club uit tot een vaste waarde in de Belgische zwemwereld.

Ook voor het ontwerp van het zwembadencomplex VITA Den Uyt overlegde het gemeentebestuur tijdens de voorbereidingsfase met de bestuursleden van MOZKA om zo opnieuw stevige fundamenten te leggen voor een succesvolle samenwerking, hopelijk voor de volgende 50 jaar.

De naam MOZKA bevat de initialen van de Molse Zwemkring. Men heeft er meteen de A aan toegevoegd, omdat dan de roepnaam beter in de mond lag en er een zekere waardigheid uitstraalde.

Veel zwemmers, bestuursleden en vrijwilligers hebben MOZKA groot gemaakt, ook mensen uit onze wijk. We kunnen ze persoonlijk geen pluim op hun hoed steken omdat we de namen niet kennen.

Alleen herinneren we ons nog dat Rita Nietvelt van de Borgerhoutsendijk de trofee van sportverdienste 2016 in ontvangst mocht nemen. Ze hielp meer dan dertig jaar lang in de zwemclub en werd ingeschakeld als kookmoeder, tijdopnemer, jurylid, starter, begeleider bij stages en buitenlandse wedstrijden, voorzitter van het jongerenbestuur en zo meer.

Wie stuurt ons een foto van een van zijn of haar MOZKA-activiteiten en wie durft er een verhaaltje over schrijven?



Tabloo (Esperanto voor tafel), naast Belgoproces gelegen in een prachtig park: een gloednieuw bezoekerscentrum met een actieve tentoonstelling over de berging van laag radioactief afval, en een bistro. Echt de moeite waard om de locatie te bezoeken.

Info: MONA - www.tablooleeft.com



Wij zijn er weer bijna klaar voor !!! Ginderbroek kermis

10/11/12 juni .

We hebben 2 jaar in te halen dus het zal een geweldig feestje worden !!!!

Met een blij glimlach bericht

Facebook

Kermis Ginderbroek:

Het zal een blij weerzien worden met de foorkramers, de avondmarkt, de straatspelen en de discoavonden.