

*Gouden bruiloft*

*Tilly Van Hoolst en*

*Louis Van Baelen*



Bruidsmeisje: Nicole  
Bruidsjongen: Johan

*22 oktober 1971 – 2021*

*Ginderbroek 38*

Als voorzitter van het wijkcomité heeft Louis al tientallen, misschien wel een paar honderd huisgezinnen bezocht om er de jubilarissen bij hun gouden en diamanten bruiloften proficiat te wensen en een geschenk van de wijk aan te bieden.

Deze keer worden de rollen omgekeerd en zijn Tilly en Louis de gevierde jubilarissen. Het is nu voor hen een mijlpaal om dankbaar te zijn voor hun vijftig jaar huwelijk en voor ons een eer om een interview af te nemen.

Hun familienamen verraden dat lang geleden een van hun voorvaders zijn verhuisd uit Balen en uit Hoolst en dat ze toen de naam van herkomst als achternaam hebben meegekregen.

Zoals het vroeger de gewoonte was, kreeg Louis de voornaam van zijn peter en Tilly die van haar meter, die Mathilde heette. Maar haar moeder vond dat Tilly heel wat mooier klonk dan haar officiële naam. Louis werd al vlug 'onze Wiet' genoemd en zal die roepnaam in zijn familie blijven behouden.

De moeder van Louis heette Poldine Willems en was afkomstig uit Lommel. Ze was eerst getrouwd met een Spanjaard waarmee ze drie kinderen kreeg. Maar haar man verongelukte in de fabriek van Wezel. Ze hertrouwde met Rik Van Baelen met als toegeworpen naam Rik van Keusje. Hij werkte 'op de travaux', wat nu zoveel betekent als metselaar in de bouw. Hij had zich bij aannemer Swinnen uit Balen gespecialiseerd in het bouwen en vernieuwen van de hoogovens in de fabrieken van Balen-Wezel en Gompel, precies en delicaat metselwerk.

Gust Van Hoolst, de vader van Tilly, was gemeentearbeider en haar moeder, Marie Delaet uit Ezaart afkomstig, had een groente- en viswinkel in een lage woning naast 't Leeuwke in het Centrum.

Toen op een dag het roet weer uit de schouw neerdonderde, vonden ze dat het genoeg was geweest en ze verhuisden naar het schoolhuis

in Achterbos. Tilly was toen twee en een half jaar. Ze waren met zijn achten: drie broers en vijf zussen.



De groente- en viswinkel Van Hoolst in de Graaf de Broquevillestraat, tot 1953

Tilly die geboren is in 1951, heeft haar hele schoolperiode in Achterbos afgelegd: kleuter- en lagere school en daarna Salus Nostra waar ze de pas opgestarte richting 'Bureelwerken' volgde. Het was de periode dat al meer lekenleerkrachten lesgaven dan kloosterzusters.

De ouders van Louis woonden 'op den berg', nu Hoogstraat genoemd. Louis zag in 1948 het levenslicht. Hij ging naar de kleuterschool op de Rozenberg, naar de Voorbereidende afdeling van het college op de Boulevard, maar de derde graad volgde hij in de Rijkschool achter het station. Hij begon daarna in de technische school Sint-Paulus, maar na twee jaar schakelde hij over naar een leercontract waardoor hij enkele dagen les kreeg en de andere dagen praktijk in een bedrijf.

Traditiegetrouw eindigde ook hun lagere school met de Plechtige Communie: Tilly in Achterbos en Louis nog in Mol-Centrum, want pas het jaar daarop verhuisde het gezin met acht kinderen naar Ginderbuiten waar het een grotere woning aantrof.



Tilly en Louis,  
beiden met hun  
nieuwe missaal  
bij hun Plechti-  
ge Communie

Toen ze zestien, zeventien waren, lonkten de danszalen die achter of naast de cafés gelegen waren en waar de jukebox het ene plaatje na het andere draaide. Zo ook bij Anna van Suske in Achterbos, waar Tilly en Louis mekaar tegenkwamen. Die prille liefdesavonturen groeiden al vlug uit tot het samen uitgaan, vooral naar de plaatselijke kermessen in de gehuchten en Mol-Centrum.

22 oktober 1971 werd hun grote dag. Ze trouwden voor de wet op het gemeentehuis en voor de kerk in Achterbos – beide in een grote huwelijksreportage vereeuwigd - en daarna volgde het grote trouwfeest met een dansavond in Home-Motel 'De Kraai' in Achterbos.

Omdat Louis toen al bij Eurochemic werkte, konden ze in een van de appartementen van de woonwijk van het Atoomcentrum gaan wonen die bestemd waren voor het personeel. (De residentiewijk is onlangs nog helemaal vernieuwd.)

In 1976 kochten Tilly en Louis de woning van familie Geuens aan het Pleintje van Ginderbroek, nr. 38. Twee jaar heeft Louis eraan gewerkt om deze woning die tot een tweewoonst was omgevormd, totaal te renoveren. De dag van Ginderbuiten-lichtstoet in 1978 zijn ze naar Ginderbroek verhuisd om zich 's avonds nog vlug om te kleden voor de lichtstoet.

Intussen was het gezin aangegroeid met hun twee kinderen Tom en Ann en later met nog vier kleinkinderen.



Tom, Nathalie, Lien en Lucas



Ann met Joran en Matteo

Nadat Louis enkele maanden bij bakker Vroesa had gewerkt kon hij als zestienjarige op 3 januari 1963 beginnen in Eurochemic.

Eurochemic was een internationale opwerkingsfabriek die gebruikte kernbrandstof behandelde om er nieuwe kernbrandstof van te maken. In 1974 sloot het echter de deuren en de Belgische staat nam het bedrijf over en startte onder de naam Belgoproces dat zich nu vooral bezighoudt met de opslag van radioactief afval

Zijn eerste job was loopjongen en postbode in het bedrijf, maar toen hij achttien was geworden, kon hij beginnen in de nucleaire site: eerst als magazijnier, daarna als operateur en vervolgens als technisch bediende bij het meten en controleren van de nucleaire stralingen en het nazien of alle reglementen bij de veiligheid van het personeel

werden gevolgd. Intussen heeft hij nog twaalf jaar avondlessen gevolgd voor Frans, Engels en Duits om mee te kunnen met die internationale wetenschappers in het bedrijf. En ook nog drie jaar lastechnieken. Zo behaalde hij het diploma B 2.

Louis houdt een stralingscontrole van een van de nucleaire werkkamers.



Na meer dan 45 jaar dienst kon hij in 2005 met pensioen.

Eer we iets willen zeggen over hun wijkwerking, moeten we toch zeker vermelden dat Tilly naast het huishouden en koken, vooral van wandelen en bakken houdt. Een van haar grootste prestaties was het bakken, samen met haar zusters, van een reuzecake ter gelegenheid van de diamanten bruiloft van haar ouders. De cake was samengesteld uit vier delen, die elk de grootte hadden van de bakoven.



Diamanten bruiloft van ouders van Tilly voor het uitblazen van de kaarsjes op de cake.

Bij het koken gebruikt Tilly gretig de groenten uit de tuin van Louis. En we mogen het gerust schrijven dat het een van de modeltuinen van het dorp is na het verdwijnen van de volkstuintjes langs de Nete

en de sloten. De groentebedden liggen mooi naast elkaar met voldoende wandelruimte ertussen. Je kunt er de dikste prei bewonderen, de sappigste aardbeien, de roodste wortelen, de grootste kroppen salade, de volumineuste bloem- en andere soorten kolen en in de serre een weelderige tomatenplantage. Wij als keuertuiniers zijn er jaloers op en je moet maar eens over het muurtje loeren als je door de straat van het ex-papierhok rijdt of wandelt.

Sinds de start van de wijkwerking in 1969 heeft het comité maar twee voorzitters gekend: Louis Lodewijckx uit de Hoogstraat en na zijn overlijden in 2000, Louis Van Baelen.



Wijkwerking: papieraophalingen, bouw van het Kersthuis, felicitaties aan de honderdjarige Frans Nuyts



Een opsomming geven van alle activiteiten waarbij Louis en Tilly betrokken waren en meestal de stimulerende krachten, is onbegonnen

werk als we denken aan de maandelijkse papierophalingen, de jaarlijkse wijkreizen en uitstappen, de senioren- en Sinterklaasfeesten, de opbouw en het afbreken van het Kersthuis, de gouden en diamanten bruiloften, de tachtigplussers, de kasverslagen en tientallen andere activiteiten, als Muzikale huizen, Ginderbroekse dagen, tentoonstellingen.



En...

Tilly stond steeds aan zijn zijde, zoals bij deze wijkreis naar het park van Coö.

Tilly en Louis, in deze coronatijden liep het leven niet meer zoals gehoopt en vielen de meeste wijkactiviteiten in duigen, maar we hopen dat uw feest met dansavond zoals vijftig jaar geleden toch kan doorgaan. Het is jullie en je familie van harte gegund.

Zoals bij een ouderwetse brief, zouden we nu moeten schrijven: We eindigen hier omdat het blad vol is en groeten jullie hartelijk.

Gelukkig hebben we nog net wat plaats om jullie

*een dikke proficiat te wensen  
en nog vele gelukkige jaren samen.*