

*Mariette Vuegen*

*Peter Vermierdt*

*02. 07. 1971*

*02. 07. 2021*



*Ginderbroek  
59 bus 103*

## *Mariette*

In het gezin van Gustaaf Vuegen en Roza Baeten werd in Mol op 29.07.1951 Mariette geboren. Ze bleef het enige kind en was een braaf meisje.

Haar vader werkte in de bouw en haar moeder vergrootte het huishoudbudget door in de fabriek te werken. Het waren harde werkers. In de week het werk en de normale jobs en in de weekends van vrijdagavond tot zondagavond gingen ze bij familie in hun café helpen.

‘Als enig kind kon ik vrij goed alleen spelen, maar als ik kans zag speelde ik met vriendjes. Dat was toch gezelliger!’

Ik sloot mij ook aan bij de K.A.J. en soms ging ik ook turnen, aldus Mariette. School heb ik gelopen in Oostham (Ham) en daarna ben ik gaan werken. Ik beleefde een heel onbezorgde, gezellige jeugd. Mijn ouders werkten voor twee en ik kwam niets tekort.

## *Peter*

Peter werd geboren In het gezin van Alfons Vermierdt en Theresia Mens op 29.07.1951. Peter was de tweede in een gezin met vijf kinderen; twee meisjes en drie jongens.

Hij bezocht de vakschool en werd een gedegen stielman. Hij had gekozen voor houtbewerking. Na zijn studies kon hij gaan werken bij firma Bols op de Borgerhoutsendijk. Aanvankelijk als schrijnwerker en later als projectontwikkelaar. Het werk ging hem heel goed af en hij is heel zijn actieve loopbaan er blijven werken.

Peter zijn hobby is schilderen. Waarschijnlijk is hij gefascineerd door het kleurenspeel. Actief is hij op velerlei fronten o.a. met het inzamelen van papier voor de wijkwerking van Ginderbroek. Aldus werd de kas van de wijk jarenlang gespekt met de opbrengst van de papieromhalingen en konden allerlei activiteiten gefinancierd worden met die opbrengsten.

In zijn jeugd is Peter naar de muziekschool geweest en na lang zagen mocht hij op een harmonica spelen. Maar af en toe kriebelde het zodanig dat hij de natuur in moest om vogels te observeren of beter, om nestjes te zoeken met mooie eitjes. Dan hield hij haagschool in de muziekschool en ging hij nesten 'uitlangen' op zijn Balens gezegd. Bij de deugnieten van destijds geen onbekende activiteit. Ondertussen zijn we allen slimmer geworden en laten we de vogels gerust.

## *Mariette en Peter*

Peter en Mariette leerden elkaar kennen in café Edelweis te Kwaadmechelen (Ham). Dit café werd uitgebaat door een nicht van Peter en heette 'Bij Wis'. Het was een blikseminslag bij heldere hemel en Peter beaamde dat en zei als bevestiging 'en we zijn nog steeds bij elkaar.' Ze kregen twee kinderen: een jongen Erwin en een meisje Suzy. Ondertussen hebben ze vier kleinkinderen. Jona en Jolien bij Suzy en Charissa en Anouska bij Erwin.

Hun kinderen Erwin en Suzy hebben waarschijnlijk de muzikaliteit geerfd van hun vader. Suzy speelde saxofoon bij de harmonie en sloeg haar beentjes uit bij de majorettes. Erwin daarentegen heeft het in het ritmische gezien en speelde bij de drumband. Zo zie je maar de appel valt niet ver van de boom.



Mariette, Peter met hun kinderen Erwin en Suzy



De ouders van Mariette links en de ouders van Peter rechts



Mariette, Peter, David Engelen (man van Suzy), Erwin en Suzy



De kleinkinderen met elk een mooie bloem. Voor wie zou dat bloemetje zijn?



## *Caféuitbating*

Peter en Mariette hebben ook nog cafés uitgebaat. Eerst café 'De Kempen' aan het station in Balen, daarna 'Het Pleintje' aan de spoorweg ook in Balen.

Wij hebben goede herinneringen aan beide cafés en hebben er heel veel plezier gehad. Zondags was de dag van gratis bitterballen.

Sommige klanten deden van alles o.a. met de fiets binnenrijden, de toog dicht plakken met overschot van behangpapier, zich verkleden, een kerstboom zetten met snoep of worstjes. We hadden ook een tutterclub onder de vrienden.

Zo hebben we twaalf jaar en acht maanden café gehad. Als we op vakantie gingen deed de kuisvrouw Juliette met haar man Julien het café.

We hadden ook feesten en drinkfeesten en vergaderingen in de zaal. Café 'De Kempen' en 'Het Pleintje' waren erg gekend en ook de zaal werd druk gebruikt.

Onze caféklanten werden door ons in de watten gelegd. We gingen met hen elk jaar een weekend op reis. Daar was altijd wel iets te beleven.



De papierophalers van Ginderbroek werden ook weleens in de bloemetjes gezet en een natje en een droogje hoorden hier wel bij.

Mariette en Peter, proficiat en nog vele mooie jaren.  
De wijk Ginderbroek wenst jullie het allerbeste.  
Poets het goud maar op en plaats er wat diamantjes  
bij en laat ze schitteren zodat je kunt denken aan  
je diamanten jubilee.

### *Goud*

*Als twee levens zich versmelten  
groeit de liefde  
en wordt bij mondjesmaat  
een krans geweven  
van intens, diep leven.*

*En... 'de steen der wijzen' wordt gevonden  
niet met hardnekkigheid,  
maar door alle dagen  
zonder zich te beklagen  
voor elkaar daar te zijn.  
De gouden krans zal blinken  
in de straaltjes zonneschijn.*

*J.G.*