

Wijkkrantje



Wijkwerking Ginderbroek

februari 2021

<http://www.wijkginderbroek.be>



Initiatief 't Gloeit in Mol (p.8 en 9)

# HET DORPSKRANTJE

## Ginderbroek

Wijkkrant 2020 | winter



### Welkom in Ginderbroek



Wijk Ginderbroek wordt begrensd door de Martelarenstraat, de Oude Molendreef en de Zuidering. Of eenvoudig uitgebeeld: tussen de Markt en het gehucht Zaart.

Met de auto ben je endoorheen zonder dat je het weet, gelukkig zijn er nog de twee pleintjes die je moet passeren. In de eindejaarsperiode wordt je daar jaarlijks verblijnd door de prachtige kerstverlichting rond het 'Kersthuis' op het pleintje van Ginderbroek.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog woonden in het Centrum de notabelen en bekende handelaars van het dorp. In die gebuchten vond je voornamelijk boerenfamilies en in de wijken als Ginderbuiten, Ruzenberg en Ginderbroek de arbeiders, de dagloners en de kleine ambachtlied.

Ginderbroek was sinds eeuwen een volkse wijk van dagloners. Ze gingen overal op zoek naar werk om hun kost te verdienen, zelfs tot in het Luikse. Bij startende bedrijven, fabrieken en koolmijnen sprongen ze meteen mee op de kar. De jib lag zelden vlak bij de deur. Sommige dagloners tookten te voet of met de fiets naar hun arbeid, tot talloze kilometers ver. Andere arbeiders spoorden met goedekope abonnementen naar de fabrieken en de koolmijnen.

Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de wijk van uitzicht. Alle servituten werden verbreed en verhard tot straten die aan weerszijden vol werden gebouwd. Het Mol's Veld werd een woonzone, en zelfs de Netevallei had moeite om wat natuur over te houden.

De grenzen van de wijk zijn gebleven, maar de bevolking groeide uit tot een middenklasse waarbij ieder gezin een eigen woning had met een voortuinje en een hof.

Na 2000 werden in de hoofdstraten enkele appartementsblokken en woningen met twee verdiepingen gebouwd. In die tijd veranderde de samenleving grondig. Voordien kende iedereen iedereen met naam en zeker met toenaam. Tegenwoordig blijft dat beperkt tot eigen straat of buurt, en dan nog...

### Start van de wijkwerking

Om die gewijzigde mentaliteit op te vangen, startte in 1969 de wijkwerking. Men zou proberen om de mensen van de buurt dichtbij elkaar te brengen. Of zoals Louis Lodewijckx, de eerste voorzitter van het wijkco-

Het zijn donkere tijden.  
We zitten te midden van een grijsachtige winterperiode en de coronapandemie hakt nog altijd op ons in.

Samen met het vorige wijkblaadje heeft het wijkcomité **kerstlichtjes** uitgedeeld. De ochtend begint laat, de avond vroeg en zelfs midden op de dag is het vaak nog schemerachtig. Met die lichtpuntjes zouden we die donkere dagen beter kunnen overwinnen.

Tegelijk met dit wijkblaadje deelt het wijkcomité **een dorpskrantje** uit, dat door de gemeente is ondersteund. Het krantje bindt en verbindt, waardoor we naar mekaar kunnen toegroeien. Want we zijn niet alleen in deze coronatijden, we voelen ons verwant met alle anderen die op- en afgesloten moeten leven.

En we beseffen samen dat er hoop op komst is. Om het nogmaals met de woorden van tv-journaliste Martine te zeggen:

Hou vol, alles komt goed.



Heel wat verenigingen organiseerden vele jaren lang een inzameling van papier en karton. Ze ontvingen hiervoor subsidies van het gemeentebestuur. In 2019 kwam aan dit verhaal een einde door de opstart van een huis-aan-huisophaling door IOK.

In de plaats daarvan zocht het gemeentebestuur naar andere mogelijkheden om deze financiële middelen aan die verenigingen blijvend uit te keren. Wat moest de wijk ervoor doen?

- Controlerondes in de straten houden om gebreken op te sporen en die aan het gemeentebestuur mee te delen zoals losliggende straattegels, sluikestort, overhangend groen, putten in de weg en zo meer.
- De opmaak en verdeling van **de dorpskrantjes**
- Poetsbeurt van alle verkeersborden
- Het organiseren van een pop-upcafé op speelplein Galbergen (dit kon door de coronamaatregelen het afgelopen jaar nog niet georganiseerd worden)

Hoe is **dit dorpskrantje** tot stand gekomen?

Het samenstellen ervan gebeurde met ondersteuning van het gemeentebestuur door het krantje in elkaar te zetten en vorm te geven. Ook de financiering van deze dorpskrantjes nam het gemeentebestuur op zich. De gemeente probeerde zo de verenigingen te ondersteunen om aan te tonen dat ze er niet alleen voor staan.

Wie mag nu **zo'n dorpskrantje** uitgeven?

De gehuchten Millegem, Achterbos, Ezaart, Sluis en de wijken Rondplein, Heidehuizen en Ginderbroek, die jarenlang oud papier hebben ingezameld.

De bedoeling is dat de krantjes verbinding creëren tussen de inwoners van een gehucht of wijk en dat iedereen met allerlei initiatieven bereikt wordt, ook wie niet digitaal actief is.

## DE MOOISTE KERSTSTRAAT VAN MOL

Wie had de mooiste verlichte kerststraat van Mol?  
Die vraag hield enkele straten in spanning.



De Tiendenstraat uit onze wijk greep nipt naast de titel van de 'Mooiste kerststraat van Mol 2020'

De top drie: wijk Buitenheide/Ericastraat/Kanaalstraat werd als winnaar gekroond met 69 punten, daarna volgden de Tiendenstraat met 66 punten en het Zwanenhof met 63 punten.

Maar liefst 42 straten hadden deelgenomen. De stemmen van de jury en het publiek telden beiden mee voor 50/50. En dat gebeurde massaal: meer dan 3.000 brachten hun stem uit.



Bij het donker worden, floepte al vlug de eerste kerstverlichting aan. En meteen daarna werd het een kerststraat met een kleurrijke schittering. Ja, in donkere tijden brengt verlichting een sfeer van feeëriekke gezelligheid.



## OUDE MOLENSTRAAT

Nogal wat woningen in onze wijk sierden hun voortuintje vrolijk op met kerstverlichtingen, sneeuwpoppen en beelden. We kozen er twee uit, beide uit de Oude Molenstraat uit. Gefeliciteerd.



Februari is de maand met **VALENTINSDAG**

op zondag 14 februari

14 februari is de naamdag van de Heilige Valentius (Sint-Valentijn), uitgeroepen als patroonheilige door Paus Gelasius I in 496.



Later zou in 'de middeleeuwen' nog een Valentin geweest zijn, een Italiaanse monnik. Als stelletjes hem bezochten, schonk hij geluksbloemen die hij zelf kweekte in zijn kloostertuin

In Engeland en de Verenigde Staten kent Valentijnsdag een traditie al van enkele eeuwen. Bij ons is ze pas bekend sinds de jaren vijftig van vorige eeuw of nog later.

Aanvankelijk had Valentijnsdag vooral het karakter van een 'Dag der Vriendschap'. Bijzondere mensen werden voor hun belangeloze inzet met een bloemetje bedankt.



Valentijnsdag staat nu vooral bekend als de feestdag waarop je extra aandacht aan je geliefde geeft, met lieve woorden, cadeautjes, bloemen, wenskaarten, een taart of nog iets anders.



**Oproep voor senioren**

**Sjoeke eten  
en Radio oud lief  
beluisteren op  
Valentijn!**

Seniorenraad radio mol

Stuur verzoekjes in via [www.gemeentemol.be/radio-oudlief](http://www.gemeentemol.be/radio-oudlief)

Op Valentijnsdag, zondag 14 februari, zorgt de seniorenraad ondanks de coronamaatregelen voor een gezellige namiddag voor onze oma's en opa's! 🍩

Luister van 14 tot 16 uur naar Radio Mol. De radiozender verzorgt dan een éénmalig programma 'Radio oud lief'.

Verzoeknummers en de liefdevolle verhalen die daarbij horen, staan in dit programma centraal.

Stuur dus je verzoekje vóór 1 februari in

via [www.gemeentemol.be/radio-oudlief](http://www.gemeentemol.be/radio-oudlief). 🍩

Daarnaast roept de raad alle senioren op om op die dag een 'sjoeke' te halen bij de bakker en dit om 15.30 uur in je eigen kot, maar toch samen met iemand op te eten! 🍩🍩🍩





Wie inschreef voor een leuke positieve boodschap op het raam, kreeg hulp van de gemeente om dit te realiseren.

***Het is jammer, maar ik blijf wachten tot ik weer naar je toe kan.***

Zowaar 154 inwoners schreven zich in voor deze actie en brachten in meer dan 100 Molse straten wat extra warmte.

Ook in onze wijk Ginderbroek! Proficiat!

De gemeente wilde zo meer aandacht geven aan het thema van 'mentale' gezondheid in deze coronatijden.

Laten we elkaar hierbij helpen en ervoor zorgen dat we in 2021 een gezonder én positiever jaar tegemoet gaan.







# BORGERHOUTSENDIJK

tijdens de Franse periode 1795-1815

Uit Molse Tijdingen 2020 – nr. 28

De Gompeldijk, de Molderdijk en de Borgerhoutsendijk liggen in de drassige Netevallei en waren in de jaren rond 1800 daarbij nog niet verhard. Geregeld moesten die wegen opgehoogd worden om er droogvoets door te geraken.

Zo werkten de inwoners van Ginderbroek in de winter van 1797, tijdens de Franse overheersing, aan de Borgerhoutsendijk, toen de Bruggendijk geheten.

Er werd vooral gezaveld, met andere woorden: met karren en paarden haalden ze zand uit de hogere landduinen in de buurt.

*Een uittreksel van de rekening: 21.1.1797 - Verscheidene inwoners van Ginderbroek hebben gewerkt en gezaveld op de Bruggerdijk met karren en paarden. Kwitantie: 30 gulden en 7 stuyvers*

*Een andere rekening 25.1.1797 - Jozef Berghmans uit de Polderstraat heeft 4 dagen gewerkt aan de Bruggerdijk om pijlers te zetten. Kwitantie: 2 gulden.*

Pas in 1885 werd de Borgerhoutsendijk tot in Meerhout gekasseid.

Of meer dan dertig jaar na de Molderdijk en de weg Mol-Geel.

De kasseiweg was slechts drie meter breed waarlangs aan beide zijden een zandstrook lag. In 1895 werd naast de weg een tramspoor aangelegd voor de lijn Turnhout-Mol-Meerhout-Eindhout. Maar na de oorlog verloor de tram de concurrentie met de personenwagens en autobussen. En in 1955 werd het spoor opgebroken.

In 1974 werd de Borgerhoutsendijk een asfaltweg. Op sommige plaatsen moest men 4 meter diep eer men op de 'harde' zat.

De weg bleef bij de heraanleg jammer genoeg even bochtig als voorheen en dus nog vrij gevaarlijk.



# HET VERBINDINGSSTRAATJE

## GINDERBROEK-HOOGSTRAAT

(Facebook – Ginderbroek)



Dit verbindingsstraatje tussen Ginderbroek en Hoogstraat wordt op vraag van de bewoners afgesloten voor auto's. Enkel fietsers en voetgangers kunnen het smalle straatje dan nog gebruiken. 🚶🚲  
Om te beletten dat auto's alsnog dit straatje tussen de woningen nr. 69 en 71 nog in- en uitrijden, worden er paaltjes gezet.

Wist je dat omstreeks 1900 aan dit straatje nog gedacht werd om de Burgerhoutsendijk erlangs door te trekken naar het Peerdskerkhof? En dat de eerste ontwerptekeningen van de tramlijn ook in die richting gingen? Maar die plannen hebben het niet gehaald.



Lees hun jaarwerking 2021 op internet: [info@monavzw.be](mailto:info@monavzw.be)



## DE BLAUWE GLASBAKKEN

De eerste week van januari is IOK Afvalbeheer in onze gemeente gestart met de gratis verdeling van blauwe inzamelbakken voor glazen flessen en bokaal.

Samen met deze glasbak ontvang je ook een flyer met hierop enkele richtlijnen over wat wel en niet in de glasbak mag.

Eind januari 2021 start IOK Afvalbeheer dan met een maandelijkse glasophaling. Op de ophaalkalender 2021 staan de data al waarop het glas in jouw straat wordt opgehaald.

In de loop van februari verdwijnen de glasbollen uit het straatbeeld.

### **Wat mag WEL in blauwe glasbak?**

Wit en gekleurd glas (mag samen)

Enkel doorzichtige glazen flessen en bokaal

### **Wat mag NIET in blauwe glasbak?**

Doppen en deksels, lampen en tl-lampen, hittebestendig glas, drinkglazen, porselein, aardewerk, terracotta, opaal- en kristalglas, vlak glas (bijvoorbeeld ramen en spiegels).

