



*Een welgemeende dank*

*Aan al wie het coronavrij heeft gehouden  
in uw familie en buurt.*

*Aan al het zorgpersoneel  
in ziekenhuizen en woon-zorgtehuizen.*

*Jullie zijn toppers! Bedankt!*



GELUKKIG NIEUWJAAR ...





*Hou het veilig,  
hou vol.  
Het komt alle-  
maal weer goed.*

Vriendschap in volle winterslaap

Terwijl de pandemie verder golft, is ons sociaal leven helemaal gestopt. We missen nog steeds andermans kleine momenten en we blijven buitenstaanders bij de grote.

Rust in je ziel is het grootste geluk, is een Chinese wijsheid.

Of... Geluk bestaat uit drie dingen: iets om van te houden, iets om te doen en iets om op te hopen.

En je weet: Geloof in je geluk en dan krijg je het.

En dankbaarheid is de kortste weg naar geluk.

We geloven dat corona geen blijvend impact zal hebben op onze vriendschappen. We zullen de draad wel weer kunnen oppikken wanneer we bij mekaar mogen komen.

Of het met de woorden van Martine Tanghe te zeggen:

*Hou het veilig, hou vol.  
Het komt allemaal weer goed.*





LATEN WE IN HET NIEUWE JAAR...

...wat meer geschēnk zijn voor elkaar!

Een gelukkig 2021!





**TERUGBLIK 2020  
VOL MET CORONA-  
HERINNERINGEN  
OP ONZE WEBSITE**





## *De Hoogstraat*

In de laatste Molse Tijdingen staan een reeks potloodtekeningen van de Molse heemkundige, tekenaar en aquarellist Albert Peten (1900-1982) uit de Guido Gezellestraat.



Op de Hoogstraat stonden voor de Tweede Wereldoorlog drie waterputten aan de rand van de weg: een voor de woning van Fien van de Kees, een voor Suske Smeyers en een achter de tuin van Trien Bol (op het einde van de Hoogstraat).

Het waren waterputten die door de gemeente waren aangelegd en waar iedereen van de straat water mocht komen scheppen.

Weet iemand waar de waterput van deze tekening juist heeft gestaan? Voor de woning met huisnummer ...?

Rondom de eerste putten die van 'russen' (graszoden) gemaakt werden, plantte men meestal een boom of een vlierstruik om de wanden steviger te maken.

Zo stonden bij de laatste put twee essenbomen en de wortels ervan hadden zich langs de put de grond ingewrongen.

Bukens, een landloper die meestal in de bossen sliep, deed in voden en knapte allerlei vuile karweitjes op zoals de waterput van de Hoogstraat vegen en schoon maken. Hoewel het een gevaarlijk werk was, vond hij deze toch de gemakkelijkste omdat hij erin kon kruipen langs de wortels.

We speelden er 'piepelingeborge' (verstoppertje). De zand zakte eromheen in en de put werd stilletjes aan onbruikbaar en gevaarlijk.

De put die op instorten stond, is bij de verharding van de Hoogstraat in 1971 dicht geschoten.



Op deze prentkaart (ca 1910) op het einde van de 'Berg', nu Hoogstraat, zie je tussen de woningen en een strooiselhoop een van die waterputten. Ze was afgeslagen met planken en had een draaiende rol met een ketting om met een emmer water op te halen.





**MONA**  
Mols Overleg Nucleair Afval vzw



Naar het schijnt kan één op drie inwoners geen enkele van de drie reflexmaatregelen opnoemen die gelden in de eerste fase van een groot nucleair incident.

De kans op een ernstig nucleair ongeval in België is heel erg klein. Maar dat neemt niet weg dat het verstandig is om voorbereid te zijn. Daarom sommen we in het begin van dit jaar de drie gouden regels nog eens op:

Ga naar binnen en blijf binnen.  
Sluit ramen, deuren en zet de ventilatie uit.  
Volg de instructies op radio, televisie en inter-

Sinds enkele weken  
ophokplicht vanwege  
vogelgriep

