

Gouden bruiloft

Paula Luyten en Theo Ruts



10 juli 1970 - 2020

Paula werd op 7 november 1949 geboren.

Haar ouders waren Jos Luyten en Mia Vanarwegen. Ze hebben eerst enkele jaren in de Nieuwstraat gewoond, maar zijn daarna verhuisd naar de Martelarenstraat waar ze altijd hebben gewoond.

De moeder van Paula was naaister. Ze leerde voor 'coupe', het dialect voor 'snit en naad', bij Poldine De Koninck. Daarna ging ze werken bij 'coupiste' Clementine Huypens in Mol-Gompel. Zelfs tijdens de oorlog fietste ze met andere meisjes tot daar.

Toen ze trouwde, naaide ze thuis nog vele jaren als zelfstandige.

Haar vader was meubelmaker en werkte zijn leven lang bij Deko Meubelen. Hij leverde de meubels aan huis, zelfs tot in het buitenland.

Hij werd in mei 1940 krijgsgevangen genomen en naar een werkkamp in Duitsland gestuurd, tot 2 april 1941. Hij heeft het uitgebreid verteld in *Zo leefde Ginderbroek in de Tweede Wereldoorlog*, nr. 27.2, p. 55-58.

Theo werd op 5 april 1949 geboren.

Gerarda was huisvrouw en zijn vader mijnwerker. Ze woonden in de Oude Molenstraat. Het mijnwerkersleven van zijn vader is ook omstandig beschreven in *Zo leefde Ginderbroek: De koolputters*, nr. 17, p.44-46.

Theo ging naar de lagere school op het Atheneum van Mol en volgde daarna een opleiding met een leercontract als schilder.

Hij begon zijn loopbaan bij firma Goelen en werkte daarna bij verschillende firma's. Hij ging in 2008 met brugpensioen toen hij bij Schilderwerken Bastiaens op het Pleintje van Ginderbroek werkte.

Paula ging naar de kleuter- en de lagere school op de Rozenberg. Daarna volgde ze les in Sint-Lutgardisinstituut voor Gezins-en bejaardenhulp, zoals dat toen heette. Nu is dat juist de sector van de 'Verzorgenden' die het zo prachtig hebben gedaan in deze coronacrisis.

Paula heeft 4,5 jaar gewerkt als gezinshelpster bij CM, 3,5 jaar als bejaardenhulp bij SVV en 2 jaar in het woonzorgcentrum Ten Hove. Ze heeft het altijd graag gedaan: steeds andere mensen met telkens andere noden.

Na een korte onderbreking is ze 25 jaar onthaalmoeder geweest. Ook een boeiende tijd en heel tof om al die kleine bengels te leren spelen, eten, slapen, lopen, praten: gereed om naar school te gaan.

Paula en Theo leerden elkaar in 1968 kennen in jeugdhuis Riborn in de Hofstraat op de Hutten. Ze trouwden op 10 juli 1970.

Eigenlijk wilden ze op zaterdag 11 juli trouwen, maar de vader van Paula zei: Niks van, het wordt vrijdag 10 juli, want dat is dan voor mij een betaalde dag.'

Ze gingen in Dessel wonen, maar hun hart lag in Mol en kwamen in 1979 weer in Mol wonen, in Pater van Henxthovenstraat.

Ze kregen twee zonen: Willem en Andy en drie kleinkinderen: Jasmin, Amelie en Marthe.

Wel merkwaardig dat zowel de ouders van Paula als die van Theo ook hun gouden bruiloft hebben mogen vieren.

De hobby van Theo is altijd al voetbal geweest en sinds bijna tien jaar is hij supporter bij Dessel Sport: hij slaat geen enkele thuiswedstrijd over en gaat met de supportersbus mee op verplaatsing. Samen werken ze veel in de tuin en gaan graag op reis. Dat moet hopelijk wel weer lukken als de coronacrisis voorbij is. En een andere hobby is vrijwilligerswerk. Paula is lange tijd afgevaardigde geweest van het wijkcomité bij de Cultuurraad van Mol. Theo was jaren lang een trouwe helper bij het laden van de containers aan het papierhok en was elke dinsdagvoormiddag de 'vaste werkman' bij het papierhok, tot op het einde van vorig jaar toen de papieracties werden opgedoekt. Nu dragen Paula en Theo de wijkkrantjes nog rond in de Martelarenstraat.



Paula en Theo, van harte gefeliciteerd met jullie gouden bruiloft. Veel plezier op deze feestelijke dag en dat er nog vele jaren mogen volgen vol gezondheid en geluk.